

# AMAKURU

Nieuwsbrief Stichting Nkwihoreze \* Januari 2022 no. 8



In dit nummer:

**Kerstfeest 2021**

**Mama's Byimana**

**Danslessen**

# LEZEN

## 03 WOORD VAN BESTUUR

*Even stil staan bij het jaar dat geweest is en vooruit kijken naar het nieuwe jaar.*

## 04 KERSTFEEST IN ORANJEHUIS

*Voor het eerst kerstfeest in het Oranjehuis. Gedanst, gelachen, gegeten, kortom een mooi feest!*

## 06 MAATWERK TEN TOP

*De naaister kreeg heel wat meters stof te verwerken tot mooie kleding. Het is haar gelukt! en het resultaat mag er zijn.*

## 07 PERSPECTIEF

*Het Oranjehuis draagt bij aan een betere toekomst voor de kinderen in Byimana.*

## 08 MAMA'S BYIMANA IN ACTIE

*Mama's Byimana voor het eerst in actie met als gevolg een paar blije moeders.*

## 10 DANSLESSEN

*Sinds kort wordt er met volop gedanst in het Oranjehuis.*

## 12 HET DIERENRIJK

*Hoe staat het er voor met de dieren van de kleine boerderijproject? De dierenart bracht een bezoek.*

## 13 BACK TO SCHOOL

*Na lange tijd in een strenge lockdown hebben gezeten kunnen de kinderen weer naar school.*





# Woordje vooraf

Een bijzonder jaar laten wij achter ons. Een jaar waarin helaas Corona ons de baas bleef. Hopelijk komt daar in het nieuwe jaar een einde aan. Gelukkig was er ook heel veel goed nieuws te melden. Onze projecten beginnen langzamerhand vorm te krijgen. De aankoop van grond en de bouw van het Oranjehuis zal er aan bijdragen dat wij ook in de toekomst onze projecten kunnen blijven runnen. Voor de goede orde, het bestuur heeft de aankoop en bouw voor eigen rekening genomen. Blij zijn wij met de steun die wij hebben mogen ontvangen. Hiervoor zijn wij de donateurs dankbaar. Het is mooi om te zien hoe het Oranjehuis leeft bij de kinderen. Veel kinderen weten het Oranje huis te vinden. Het is hun huis geworden waar zijn kunnen dansen, tekenen, lezen, spelen en eten. In de afgelopen jaar hebben wij verschillende activiteiten op gebied van school, dieren, dans, kleding en eten kunnen realiseren.

Onze speciale dank gaat uit naar Vooral Francine (zij houdt het Oranjehuis draaiende en regelt alle activiteiten), Valois, Delick, Delice, Blaise, Pacifique en juf Clemance Zonder hun hulp inzet en gedrevenheid was het project niet zo geworden zoals het nu geworden is! Murakoze!!

Wij kijken al uit naar het nieuwe jaar, hopelijk gaat het een positief en vooral gezond jaar worden voor iedereen!.

Gelukkig nieuwjaar!

*Aimee Kleine Rogier Kleine*





# KERSTFEEST ORANJEHUIS

Op zaterdag 25 december de eerste kerstdag was het eindelijk zover! Het kerstfeest in het Oranjehuis kon eindelijk beginnen. Het was even spannend of het allemaal wel door kon gaan. Ook in Rwanda is de nieuwe Covid variant aan het oprukken. Gelukkig blijft het tot nu toe binnen de perken en zijn strenge lockdowns zoals in Europa niet nodig.

Francine was de hele week al druk in de weer om alles in huis te halen voor het feest. Dit jaar zouden we het groter aanpakken dan vorige jaar dus moest er ook meer in huis gehaald worden. Gelukkig is dat allemaal gelukt zodat op de eerste kerstdag in alle vroegte kon worden begonnen met koken. Ze stond er niet alleen voor want vanuit Kigali kwamen de hulptroepen. Op een gegeven moment werd het koken overgenomen door de mannen!

De eerste kinderen kwamen al vroeg naar het Oranjehuis. Iedereen was in opperbeste stemming en dat kan met kerst ook niet anders. De sfeer zat er goed in en al snel werd er gedanst en gezongen. Na het dansen werd er voor elk kind kleurpotloden en tekenschriften uitgedeeld. Gelukkig hadden wij ruim ingekocht want er waren (zoals verwacht) toch meer kinderen gekomen. De kinderen zijn meteen lekker gaan tekenen. Het was bijzonder om te zien dat bijna elk kind een huis getekend had. De een met wat meer poppetjes als de ander.

Ook werden er kaartjes geschreven en gemaakt om sponsoren te bedanken voor hun steun. Vol trots gingen ze dan ook voor de camera met hun creatie.

Voor 40 kinderen lag er nieuwe kleding klaar. In november is er stof gekocht waarmee de naaister uit het dorp aan de slag kon. De naaister heeft bij elk kind de maten opgemeten. Je kan dus spreken over echte maatpakken! Made in Byimana! De verdeling verliep goed want bij elk kind zat de kleding goed.





Van al dat dansen, tekenen en passen krijg je wel honger van dus werd het tijd om te eten. De kinderen gingen allemaal gezellig bij elkaar op de veranda zitten en wachten geduldig op hun bordje met eten. We hebben ons best gedaan om een heerlijke, voedzame en voor lekkere maaltijd klaar te maken. Op de foto's is te zien dat wij daar wel in geslaagd zijn. de kinderen hebben zichtbaar genoten van de maaltijd. Gelukkig was er genoeg voor iedereen!

Na afloop kregen de kinderen nog lekkere snoep mee. In totaal hebben wij voor 70 kinderen, moeders en crew gekookt. Dat is bijna een verdubbeling van het eerste kerstfeest vorige jaar.

Dankzij Francine, Blaise, Delick, Valios, Delice en de Mama s van Byimana kunnen wij terugkijken op een geslaagde kerstfeest!



# Maatwerk ten top

Voor de kerst wilden wij de kinderen in een nieuwe outfit steken. Dit hebben wij bij de eerste kerstfeest ook gedaan. Veel kinderen die toen kleding gekregen heeft loopt daar nu nog in. We wilden voor het nieuwe kerstfeest meer kinderen aan kleding helpen. Het was niet zo moeilijk want sinds het Oranjehuis klaar was komen er meer nieuwe kinderen. Alleen maar mooi want hoe meer zielen des te meer vreugde.

In totaal konden wij voor 40 kinderen stof kopen zodat de naaister aan de slag kon. Nadat de Naaister van het dorp een beetje van de schrik bekomen was begon zij serieus aana haar taak. Het was geen eenvoudige opgave want ga maar eens 40 jonge kinderen de maten van opmeten. Gelukkig is dat allemaal gelukt. Zelfs de allerkleinste werd niet vergeten.

Het resultaat mag er zijn! Dit pas ook bij onze doelstelling om zoveel lokale mensen bij ons project te betrekken zodat zij ook wat kunnen verdienen.



HET **ORANJEHUIS** BIEDT KINDEREN

# PERSPECTIEF **OEKOMST**

Afgelopen jaar was in veel opzichten een bijzonder jaar. In februari hebben wij privé een stuk grond gekocht. Eigenlijk met het idee ergens in de toekomst er iets mee te gaan doen. Maar het liep allemaal een beetje anders. Al snel waren de plannen gemaakt om er een ruime woning met meerdere slaapkamers op te zetten zodat wij vanuit daar onze projecten konden gaan runnen. De bouwvergunning was in 3 dagen rond. Er werden afspraken gemaakt met een bouwvakker en toen was het wachten op de einde van de regentijd. In juni werd het start zijn gegeven voor de bouw. In december werd met de bouw van de muur het project volledig afgerond.

Tot slot kwam er een stevige muur waar men in Berlijn jaloers op zouden zijn geweest... we zouden het nu ook wel Fort Oranje kunnen noemen maar laten we het houden zoals het is. Door de Corona hebben wij alles op afstand moeten regelen. Vooral Francine en Valois hebben ons hier bij heel goed geholpen!

Met het Oranjehuis hopen wij dat wij een veilige en warme omgeving hebben gecreëerd voor de kinderen van Byimana en omstreken. Voor de goede orde melden wij dat wij (de bestuursleden) de bouw van de grond en huis voor eigen rekening hebben genomen. Wij zijn van mening als je iets doet dat je het goed moet doen!

Op je eigen plek liefde, geluk en perspectief geven! Wie wil dat nou niet??



De poort maakt het helemaal af



# MAMA'S BYIMANA IN ACTIE

Tijdens het kerstfeest hadden onze crewleden gezien dat een aantal moeders het erg zwaar hebben. Ze zijn alleen met hun kinderen. Deze kinderen komen in het Oranjehuis. Hoe deze moeders hun best ook doen vaak hebben zij geen eten voor zichzelf en de kinderen. Het komt voor dat de kinderen en moeders dagen niets te eten hebben. Werk vinden is door een handicap ook niet eenvoudiger op geworden en vaak levert het niet voldoende geld op. Als er eten is eten ze eenvoudig zoals bruine bonen of zoete aardappel. Het kan voorkomen dat ze weken het zelfde eenzijdige voedsel eten. Dit is natuurlijk niet goed voor de groei van de kinderen en gezondheid in het algemeen.

Mama's Byimana helpt deze gezinnen. Wij doen dat samen met de vrouwen. Samen koken, samen praten en samen elkaar helpen. Ook helpen wij deze gezinnen met levensmiddelen. Zo krijgen zowel de vrouwen als kinderen wat gevarieerde voedsel. Wij geven zelf verbouwde groenten en zaken zoals rijst, suiker en een soort van brintapap.



## OOK JIJ KAN HELPEN!

Ook jij kan een steentje bij dragen een een gezonde basis voor moeders en kinderen. Doneer een onderdeel of voedingspakket voor een gezin.

- 25 kilo **rijst** 24000 RWF = 20 euro
- 1 kilo **suiker** 1000 RWF = 1 euro
- 1 kilo **Brinta/pap** 800 RWF = 70 cent
- Zeep** 1000 RWF = 1 euro

**Donaties zijn welkom!**

Bankrekeningnummer: NL76ABNA0887156827

TNV Stichting Nkwihoreze

Omschrijving: Mama's Byimana

Heb je vragen?







# MAMA BYIMANA

Mama wat heb je het zwaar!  
Het zware leven laat zijn  
sporen na.

Vaker geen eten dan wel  
Toch elke dag weer die strijd  
leveren voor jou en je kind.  
Met niets win je ook niets

Maar je bent niet alleen  
Wij mama's van Byimana zorgen  
samen voor elkaar

Ook voor jou  
Wij zijn jou lichtpunt aan de  
hemel





# "DANSEN MAAKT JE VRIJ, BLIJ EN VERBINDT"

Dansen is gezond, dansen is leuk en dansen doe je samen! Sinds een aantal weken zijn er danslessen gestart in het Oranjehuis. Het begon zomaar spontaan op een zondagmiddag. Nu een paar maand later lijkt het een vaste prik op de zondag te zijn geworden.

Wij zien dat de kinderen hier veel plezier aan beleven. Francine heeft toen een soort van radio gekocht waarmee je ook je eigen muziek kan luisteren. Een paar oudere meisjes komen om de jongere kinderen leren hoe ze goed kunnen danse

Het is heel mooi om te zien dat de kinderen veel passie en vreugde aan het dansen zijn. Je ziet dat veel kinderen ritmegevoel hebben en dat ze die door het dansen steeds beter ontwikkelen. Wanneer de kinderen komen zorgt Francine natuurlijk ook voor een lekkere versnapering en melk, want tja van dansen krijg je natuurlijk wel dorst en trek..



STICHTING NKWIHOREZE



**Bedankt voor de steun die wij afgelopen jaar hebben ontvangen  
Deze hulp is goud waard!  
Samen naar een nieuw jaar vol nieuwe doelen!**



## **Sponsor Bedankt voor je hulp!**

Mede dankzij de giften die wij afgelopen jaar hebben ontvangen kunnen wij doen waarvoor wij onze stichting hebben opgericht. Dankzij jou kunnen de kinderen naar school, krijgen zij regelmatig een gezonde maaltijd en worden voorzien van kleding. Hierdoor krijgen de kinderen kans op een betere toekomst. Wij hopen dat wij ook het komende jaar op jou mogen rekenen. De kinderen hebben tijdens het kerstfeest mooie tekeningen gemaakt voor de sponsoren!

**Namens de kinderen Murakoze!! oftewel Bedankt!**





# HET DIERENRIJK

De dieren voelen zich al helemaal thuis op de nieuwe locatie. De varkens hebben al een hun favoriete plekje in de zon gevonden. Daar kruipen ze elke tegen elkaar aan en liggen dan heerlijk tevreden te knorren. De kippen zijn goed gaan leggen. De kippen hebben meer ruimte gekregen en de hanen zijn apart gezet wat weer voor wat rust zorgt bij de dames.

De meeste geiten hebben hun adoptiekind gevonden. Francine gaat regelmatig bij de kinderen langs die een geit hebben gekregen. Gewoon even kijken hoe het gaat. De dierenarts heeft recentelijk ook een bezoek gebracht. Hij heeft de dieren onderzocht en de nodige spuiten gegeven. De dierenarts was tevreden met wat hij zag. De beesten zijn gezond en groeien goed. Ook de leefruimtes zijn in orde bevonden. Dit is altijd goed om te horen!



# WIE HELPT KARIRE NAAR SCHOOL?



**DRAAG EEN STEENTJE BIJ VOOR EEN MOOIE EN  
BETERE TOEKOMST VOOR KINDEREN ZOALS KARIRE**

Kijk wat je kunt doen op: [www.stichtingnkwhoreze.nl](http://www.stichtingnkwhoreze.nl)



# BACK TO SCHOOL

PAGINA 08

*In oktober konden de kinderen eindelijk weer naar school. De strenge covid-19 maatregelen in Rwanda waren de scholen gesloten. Kinderen kwamen lang thuis te zitten. De meeste kinderen hadden wel huiswerk van de juf meegekregen. Het is toch anders als je niet naar school kan gaan. Je ziet je vriendjes en vriendinnetjes niet en tja op school leren met elkaar is toch wel leuker dan thuis. De kinderen van Byimana kunnen niet even online lessen gaan volgen. Zij hebben geen laptop thuis liggen waar zij online lessen kunnen volgen. In de afgelopen anderhalf jaar zijn de scholen meerdere keren voor een langere periode dicht geweest. Dat is voor kinderen waar op de wereld een ramp.*



*De kinderen waren dan ook blij dat zij weer naar school konden gaan. Maar voor zij naar school gingen werd er nog even een bezoekje gebracht aan Francine. Voor elk kind lag wat schriftjes en schrijfgerei klaar. Ook het schoolgeld werd aan de kinderen meegegeven. De kinderen hebben dat de volgende dag keurig aan de juf afgegeven. Dat wij de kinderen zo kunnen helpen hebben wij aan sponsors te danken!*



# Info

Nieuwsgierig geworden naar onze activiteiten en  
doelstellingen?

Neem dan snel een kijkje op: [www.stichtingnkwhoreze.nl](http://www.stichtingnkwhoreze.nl)  
Of check onze social media

Facebook: stichting Nkwhoreze  
Insta: stichting\_nkwhoreze

Heb je vragen?

[info@stichtingnkwhoreze.nl](mailto:info@stichtingnkwhoreze.nl)

Bankrekeningnummer: NL76ABNA0887156827  
TNV Stichting Nkwhoreze

