

# AMAKURU

NIEUWSBRIEF STICHTING NKWIHOREZE

NR 17/MEI 2024



**BED VOOR NADINE:  
SLAPEN ALS EEN  
PRINSES!**

**MAAK HET VERSCHIL:  
GEEF DE MEIDEN EEN  
TOEKOMST!**



# IN DIT NUMMER

- 2** WOORDJE VOORAF
- 3** KORT NIEUWS
- 4** BED VOOR NADINE
- 6** SPONSORACTIE
- 7** KWIBUKA30
- 10** LUXE EITJE
- 11** MAISPOEDER
- 12** 2020-2024
- 13** BYIMANA VANDAAG
- 14** THE PICTURE
- 15** RWANDA FACTS
- 16** MAAK HET VERSCHIL
- 19** INFO



# WOORDJE VOORAF

---

**Beste lezer,**

**Leuk dat je onze nieuwsbrief leest!**

**Ook in deze editie laten nemen wij jullie even mee naar Rwanda. Afgelopen maanden hebben wij weer mooie dingen kunnen doen. Dit dankzij een aantal lieve sponsoren!**

**Lees het verhaal over Nadine die voor het eerst in een bed slaapt. Ook is er geboortenieuws te melden, want op 10 april zijn er 2 geitjes geboren. Dus de lente is goed begonnen in het Oranjehuis. In deze nieuwsbrief lees je ook over de activiteiten die plaats hebben gevonden.**

**Ook besteden wij aandacht aan Kwibuka30. Dit is de jaarlijkse genocide herdenking in Rwanda. Wij vinden het belangrijk dat dit nooit te nimmer vergeten gaat worden.**

**Tot slot zijn wij gestart een sponsoracties eentje voor speelmateriaal en het inrichting van een speelplek voor de kinderen. Wil je sportmateriaal doneren? Neem dan contact met ons op.**

**Wij willen de onze sponsoren bedanken voor hun steun want zonder sponsoren kunnen wij veel van onze activiteiten niet uitvoeren. Ben je nog geen sponsor of twijfel je nog? Neem dan eens contact met ons om de mogelijkheden te bespreken. Elders in de nieuwsbrief vindt je onze contactgegevens.**

**Fijne lente en veel leesplezier!**



*Aimee Kleine*  
*Rogier Kleine*



# KORT NIEUWS

## Voorjaar in het Oranjehuis!

De lente is begonnen in het Oranjehuis. Op woensdag 10 april werden er 2 geitjes geboren op de kleine boerderij. In de late avond zagen beiden het levenslicht. Met moeder en de kids gaat het goed. De volgende ochtend was er natuurlijk al de eerste kraambezoek. Nu is het aan de kinderen om leuke namen aan de geitjes te geven.



## Melkproject gaat lekker

Ons melkproject loopt lekker. Maxima geeft dankzij een goede verzorging nog steeds melk. De kinderen zijn blij dat zij in de ochtend bij ons kunnen komen voor een beker verse melk. De koe is dankzij een sponsoractie van Boer Burger Partij Midden-Groningen gekomen. Hier zijn wij elke dag dankbaar voor. De andere koe Pamela is op een leeftijd gekomen dat zij drachtig kan worden. Dus wie weet komt er een over een paar maanden een mooie nieuwe kalf bij.

## Jaarverslag 2023

In februari is het jaarverslag van 2023 gepresenteerd. Daarin zijn de inkomsten en uitgaven op een rijtje gezet. Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat 2023 een goed jaar is geweest. We hebben door donaties meer inkomsten binnen weten te halen. Hierdoor konden wij ook meer uitgeven voor onze projecten. Ook kan je in het jaarverslag lezen wat de plannen voor komende jaar zijn

Je leest het jaarverslag op onze website [www.stichtingnkwhoreze.nl](http://www.stichtingnkwhoreze.nl)

## JAARVERSLAG 2023





# DANKZIJ EEN SPONSOR SLAAPT NADINE NU ALS EEN PRINSES!

Op onze Social media kanalen vroegen wij aandacht voor de situatie waarin Nadine en haar moeten zitten. We lieten toen een filmpje zien van de erbarmelijke leefomstandigheden waarin beiden leefden. Letterlijk niets hebben en slapen op een rieten mat op de grond. Wakker gehouden worden door zandvlooien en andere insecten. Wanneer het regent werd alles klam en vochtig. Moeder is alle dagen aan het werk op het land om zwaar werk te doen voor omgerekend 0,50 cent per dag. Kortom een vrij uitzichtloze situatie.

Maar dankzij een lieve sponsor konden wij voor beiden het leven wat comfortabeler maken. Bij een plaatselijke meubelmaker hebben wij een bed, tafel en bankjes laten maken. Ook hebben zij wat borden en bestek gekregen. Daarnaast hebben beiden slippers gekregen waardoor Nadine niet meer op blote voeten hoeft te lopen. Omdat je zonder voeding niets aan bestek en een bord hebben kregen zij ook wat voedsel bij. In dit geval maismeel en suiker. Tot slot mocht een matras voor een goede nachtrust niet aan ontbreken.





Op donderdag 4 april 2024 verraste Francine beide dames met de spullen. Voor ons in Nederland zijn de bovenstaande goederen zeer vanzelfsprekend. Het is dan ook lastig te kunnen voorstellen dat een meisje als Nadine vannacht voor het eerst in een bed en sterker nog op een matras slaapt!

Nadine en haar moeder zijn erg blij en dankbaar voor wat zij gekregen hebben, en wij zijn de sponsoren dan ook erg dankbaar dat zij dit mede mogelijk hebben gemaakt!

## Meer kinderen als Nadine

Nadines leefomstandigheden staat niet op zichzelf, want helaas zijn er in Byimana veel gezinnen die zo moeten leven. Wij willen de leefomstandigheden van kinderen zoals Nadine verbeteren. Ten eerste zullen wij de eerste basisvoorzieningen regelen. Denk hierbij aan een matras, stoeltje en een tafeltje. Ook regelen wij school benodigdheden zoals materiaal en een uniform voor deze kinderen.

Dit zijn echter kleine stapjes, help jij ons mee om kinderen als Nadine op weg te helpen naar een betere toekomst?

Kijk voor meer informatie op onze website



# NKWIHOREZE FC

LAAT ZE DROMEN  
LAAT ZE SPELEN!

Help de kinderen van Byimana aan sportmateriaal

**MAAK HET VERSCHIL!**

[www.stichtingnkwihoreze.nl](http://www.stichtingnkwihoreze.nl)

Voor onze speelveld bij het Oranjehuis willen wij een aantal sport en speeltoestellen gaan plaatsen. Denk hierbij aan doeltjes, Basketbalnet, en klim en klautertoestellen.

Ook zijn wij op zoek naar een aantal sport artikelen zoals voetballen, basketnet, springtouw etc. Dit willen wij samen met de kinderen gaan inrichten zodat het ook echt een plekje voor de kinderen wordt.

Hiervoor hebben wij wel jullie hulp bij nodig!

Heb jij sportartikelen en wil jij de kinderen blij mee maken? Dan horen wij graag van jou.



Een donatie stellen wij ook zeer op prijs! Met een donatie kunnen wij in Rwanda doeltjes en speelrekken laten maken.

Een donatie kan simpel via een tikkie. Scan hiervoor de QR-code.



# KWIBUKA 30

SUB 01

November 2025

14

7 APRIL - 15 JULI 1994

The image features three children in the foreground, looking somber. They are holding a cardboard sign that reads "Genocide Never again". The background is a collage of images: three large wooden crosses, a city in flames, and silhouettes of people carrying belongings, suggesting displacement and destruction.

*Genocide  
Never again*

Here, you can place a caption for the photo. It can be a short description or it can credit the production team.

100 DAYS





Op 7 april 1994 begint er in Rwanda een tragedie die zijn weergave niet kent. Eentje die voor veel mensen hun voorstellingsvermogen te boven gaat. Op 7 april 1994 begint met het neerhalen van het vliegtuig van de toenmalige president Habyarimana een slachtpartij welke precies 100 dagen duurde. In deze 100 dagen werden er naar schatting 800.000 tot 1.000.000 Tutsi en gematigde Hutu's de dood ingejaagd.

In 100 dagen tijd werd naar schatting 75 procent van de aanwezige Tutsi in Rwanda vermoord. Deze moorden werden voornamelijk gepleegd door 2 Hutu milities genaamd Interahamwe en de Impuzumugambi. De laatste was een jeugdbeweging. Dit gebeurde op beestachtige wijze vaak werden mensen eerst verminkt voor ze gedood werden. Hiervoor werden machetes gebruikt. Vrouwen en kinderen werden niet gespaard.

In 100 dagen tijd werden er complete families vermoord. Complete generaties werden weggevaagd. De overlevenden getekend voor het leven. De Rwandese genocide wordt ook wel de Intieme genocide genoemd. De daders vermoorden mensen uit hun eigen kring. Familie, burens of collega's werden. De aantal daders die actief hebben meegedaan wordt geschat op 200.000. Veel van deze daders wisten te ontvluchten naar andere landen in de regio. Veel van deze daders werden door de goedlopende propagandamachine beïnvloed om te gaan moorden. Soms was de belofte van een stukje grond al genoeg.

In deze 100 dagen keek de wereld toe. Er was een VN macht aanwezig in Rwanda. Deze kon door de zeer beperkte mandaat niets doen. Nadat er Belgische VN-soldaten waren vermoord trok de VN zich terug.

Na 100 dagen kwam er een einde aan de genocide. Dit dankzij ingrijpen van de Rwandees Patriottisch Front. De RPF werd geleid door Paul Kagame. In 2000 werd Kagame president en is dat vandaag de dag nog steeds. Onder leiding van Kagame is Rwanda na de genocide weer opgebouwd.

Elk jaar begint er op 7 april in Rwanda Kwibuka. Vrij vertaald betekend het herdenken. Er vinden dan verschillende herdenkingsceremonies in Rwanda plaats. Deze inktzwarte bladzijden uit de geschiedenis van Rwanda zullen altijd aan Rwanda blijven verbonden. Er zijn zulke barbaarse wreedheden begaan waar wij ons in het westen geen voostelling van kunnen maken! Laten wij dat ook zo houden en laten wij met elkaar er voor waken dat Genocide of volkerenmoord zoals in Rwanda nooit meer zal plaats vinden! Maar helaas blijkt dat een utopie te zijn!

Daarom herdenken wij zodat zij die er niet meer zijn nooit vergeten worden!

# 1994

Je ogen zagen alles in april 1994  
Je waande je eerst in een slechte film maar het werd een  
onvoorstelbare tragedie.

Je buurman, docent en andere bekenden  
Je was bang voor hen.  
Ze riepen allerlei rare en enge dingen.  
Zij waren door het dolle heen.

De kleding die zij droegen waren doordrenkt met bloed. Niet hun eigen bloed..  
Gewapend met een machete maakten ze een einde aan vele onschuldige levens.  
mannen, vrouwen en kinderen.....

Het was bloed van je ouders, broers, zussen en andere familieleden en vrienden.  
Gedood om omdat de letter T in hun paspoort stond.  
Jij zag de gruwelijkste moorden. Je kon niets uitbrengen, je wilde schreeuwen, huilen  
en het moorden stoppen, maar je kon niets doen.  
Jij was machteloos tegen zoveel geweld.

100 dagen duurde deze hel  
Jij ben als enige overgebleven  
Alles wat je hebt gezien is als door een diepe wond van een machete in je geheugen  
gekerft.

Wat jij gezien hebt in 1994 draag je voor altijd mee, Inmiddels verstopt in de  
achterkamertjes van je geheugen.  
Hopende dat je het nooit meer tegenkomt in je nachtmerries.  
Maar dat te vergeefs.....

Nooit meer Genocide!



# DE LUXE VAN EEN GEKOOKT EITJE

Hoe luxe is een eitje bij een glas melk als ontbijt? Wij kunnen in Nederland vooral na Pasen even geen ei meer zien en een ei zien als een luxeproduct doen wij al helemaal niet! Een ei en laat staan een ontbijt is voor kinderen in Byimana helemaal geen zekerheid. Het is zelfs zo dat de kinderen bijna nooit iets te eten hebben. Met als gevolg dat deze kinderen met een lege maag naar school gaan.

Sinds de komst van Maxima de melkkoe kunnen wij deze kinderen elke dag van verse melk voorzien. Intussen zijn er ook leglippen aangeschaft. Hierdoor kunnen wij de kinderen vaker een eitje bij een glas melk geven. Een aantal jonge kinderen moest het pellen van een ei nog leren. Voor deze kinderen was het voor het eerst dat zij een ei te eten kregen. Gelukkig hadden ze het pellen zo onder de knie en konden ze gaan genieten van het eitje.

De aanschaf van deze dieren is mogelijk gemaakt door de oliebolactie van de Boer Burger Partij Midden- Groningen



Melk of een eitje bij het ontbijt is geen vanzelfsprekendheid! Sterker nog het is voor de kinderen van Byimana een luxe!





Op zondag 11 februari 2024 hebben wij aan 35 kinderen een zak maïsvoer uitgedeeld waarmee onder andere pap gemaakt kan worden.

De moeders hebben nu thuis een voorraad waarmee zij de kinderen thuis wat te eten kunnen geven. We hebben dit op deze manier gedaan omdat naast de armoede die er al was de kosten van voeding ook flink gestegen zijn. Voor wat aardappelen moet een moeder een hele dag werken! Bij ons kwamen steeds meer kinderen met het verhaal dat zij soms dagen niets te eten krijgen. Met deze maïsvoer krijgen zij in elk geval iets.

Wat ons meteen weer opviel is dat de kinderen op zijn zondags naar het Oranjehuis waren gekomen. Dit was in het begin toen wij starten wel anders. Toen liepen ze in ongewassen en in kapotte kleding rond.. Nu zijn de kinderen netjes gekleed en gewassen en maken er een altijd een mooie feestje van. Dit is mede gekomen door de onze inspanningen van de afgelopen jaren. Veel kinderen hebben kleding gekregen en zijn daar heel blij mee en netjes op. Ondanks het hun zware leven door de armoede zijn zij altijd vrolijk in het Oranjehuis, want dat is ook een beetje hun thuis geworden!

Ook vandaag een feestje dus, eerst kregen zij iets lekkers en wat te drinken. Aangezien dat de zak met maïsvoer 5 kilo weegt waren van de kleinsten ook de moeders meegekomen. Het werd een feestje! De kinderen en natuurlijk de moeders waren erg blij en verrast met de zak maïsvoer.

Gelukkig was er ook een fotograaf zodat wij in elk geval de foto's hebben!  
Dankzij de inzet van Valois en Francine was het weer een geslaagde middag!

Wil je ook helpen zodat de kinderen van Byimana een volle maag hebben?  
Kijk dan snel op onze website  
[www.stichtingnkwhoreze.nl](http://www.stichtingnkwhoreze.nl)





**2020**

Bij het bekijken van wat oudere foto's viel het ons zelf op dat wij in de afgelopen jaren veel goede dingen hebben kunnen doen. en dat wij echt een verschil kunnen maken voor deze kinderen!



**2023**



# Byimana Vandaaag

## Mama Rwanda

Ik noem haar Mamma Rwanda, want alle kinderen noemen haar mama. De meeste kinderen weten haar echte naam niet. Tijdens onze verblijf in Rwanda in 2022-2023 mocht ik haar ontmoeten. Het is een sterke vrouw die in het leven al veel heeft moeten verduren. Het is een zwaar leven welke getekend is in haar gezicht. Jaren met hart en ziel ingezet voor weeskinderen in tehuizen toen die nog in Rwanda toegestaan waren. Talloze kinderen het groter worden geleerd. Deze mamma was er altijd voor elk kind die aandacht nodig had. Veel kinderen zijn dankzij haar goed terecht gekomen. Niet alleen voor kinderen staat zij klaar maar voor iedereen die hulp nodig heeft.

Zelf leeft zij in schrikbarende armoede. Ze woont in een soort hokje van 3 bij 3 waarvoor huur betaald moet worden. Het hokje is ergens weggestopt en om er te komen moet je steil een heuvel op. Aan twee spijkertjes hangt al haar bezittingen en op de grond ligt een eeuwenoude matras. Zitten kan alleen op de watertank.

Soms dagen lang geen eten, ziek worden van de honger. Maar klagen of hulp doet ze niet. Ze probeert ondanks alles het beste van te maken. Heeft zij een beetje geld, dan koopt zij daar groenten voor om die weer te verkopen op straat. De winst haalt zij uit de extra giften die men aan haar geeft. Hiermee kan zij een of 2 dagen vooruit. Elke dag is het onzeker of zij iets eten zal krijgen. Vaak is het zo dat er tot 7 dagen nauwelijks is te eten is voor haar. Voor veel mensen is het niet voor te stellen hoe dat is.

Waarom schrijf ik over deze bijzondere vrouw? Ten eerste omdat ik enorme respect heb voor haar. Ten tweede is dit verhaal een goede eyeopener en voorbeeld voor iedereen. Waar zijn de mensen die haar helpen? Dat zijn er helaas maar weinig. Toch verwacht zij niet van een ander wat zij zelf gegeven heeft.

Maar dit voorbeeld laat des te meer zien dat wij het hier in onze bubbel best goed hebben. Nou ja je drukke agenda, burn-out, werkstress en keuzestress daargelaten kunnen wij stellen dat het hier in Nederland best goed gaat toch?

Kijk eens vaker om je heen naar een ander. Niet om er over te praten maar help je medemens wanneer die het nodig heeft. Het kost maar een beetje van je tijd en je krijgt er veel voor terug. Moeite mee? Denk dan aan het verhaal van Mamma Rwanda!

Mama Rwanda tot snel in Byimana!



# THE PICTURE



Deze foto laat goed zien hoe hard het leven in Byimana kan zijn. Belinda (9 jaar) een jong meisje heeft net haar moeder begraven. Het gezin heeft een zwaar leven. Moeder was al enige tijd ziek. Door de erbarmelijke leefomstandigheden en armoede zo ziek geworden dat zij op jonge leeftijd is overleden. Belinda blijft met een oudere broertje en zusje alleen achter. De kinderen krijgen vanuit het Oranjehuis ondersteuning.

# RWANDA



Republiek Rwanda, ligt in Oost-Afrika en grenst aan Congo-Kinshasa, Oeganda, Tanzania en Burundi.

Ruim 13 miljoen inwoners

26.338 km Oppervlakte  
(de helft van Nederland)

Kigali = hoofdstad

5 provincies en 31 districten

Presidentiële republiek

Men spreekt er Kinyarwanda

Volkslied Rwanda nziza

Munteenheid Rwandese frank (RWF)

65,3% van de bevolking leeft in onder de armoedegrens

Blauw staat voor hoop, geluk en vrede

Geel staat voor de noodzaak van economische groei

Groen staat voor toekomstige voorspoed. Het benadrukt de hoop op een betere toekomst voor het land

De zon rechtsboven de vlag symboliseert vooruitgang en hoop voor Rwanda.





**Maak het verschil !**

**GIVE THEM A**

**FUTURE**





**Veel meisjes in Rwanda verlaten vaak vroegtijdig school met alle gevolgen van dien. Meisjes zijn daar een kwetsbare groep. Door het ontbreken van seksuele voorlichting thuis en op school raken jonge meisjes vaak zwanger. Zij staan er tijdens de zwangerschap en na de geboorte van het kind er alleen voor. De vader is vaak buiten beeld. Voor deze meisjes zit er niets anders op dan zwaar en laagbetaald werk te verrichten. Waardoor misbruik en uitbuiting op de loer liggen. Het beetje geld wat zij krijgen proberen zij zichzelf en hun kind te verzorgen. Aangezien het loon wat zij krijgen erg laag is het leven van deze meisjes erg zwaar. Een goede onbezorgde toekomstperspectief is er nauwelijks, en dat geldt ook voor het kind wat zij hebben. Het kind groeit namelijk met de zelfde verwachtingen op.**

**Dit willen wij tegengaan!**

**en jij kan daarbij helpen!**

**Wij gaan de meisjes ondersteunen in hun schoolcarrière. Eerst op de lagere school daarna de middelbare school. Leren betekent uitzicht op een beter leven. Wanneer ze klaar zijn kunnen zij werk krijgen waardoor zij zich zelf beter kunnen onderhouden. Hierdoor gaan zij een betere toekomst tegemoet. Met alleen naar school laten gaan los je de niet alles op. Daarom willen wij voor de oudste groep meisjes seksuele voorlichting gaan geven in het Oranjehuis. Hiermee hopen wij een stukjebewustwording te bereiken bij deze meisjes.**

### **Middelbare school**

**Het is een grote stap voor de meisjes, veel nieuwe indrukken en omdat de school vaak niet dichtbij huis is overnachten zij in een internaat. Er komt dus best wat bij kijken Op de volgende bladzijde lees je wat wij nodig hebben om 1 meisje naar school te laten gaan.**



# Wie laat jij op deze stoel plaats nemen?

Een leerstoeltje kost **25** euro per maand.



## benodigheden

- Schooluniform
- Schoolgeld
- Lesboeken
- Pennen/potloden
- Schriftjes
- Geld voor eten
- Persoonlijke hygiëne
- Matras
- Geld voor vervoer

Nieuwsgierig geworden en wil je meer info? Neem dan contact met ons op! wij komen graag persoonlijk in contact!

Wij verzorgen voor een update over de voortgang van de door jou gesponsorde meisje.

[www.stichtingnkwhoreze.nl](http://www.stichtingnkwhoreze.nl) of stuur een mail: [info@stichtingnkwhoreze.nl](mailto:info@stichtingnkwhoreze.nl)

Bedankt!  
Murakoze!  
namens de meiden!



# Info

website:

[www.stichtingnkwhoreze.nl](http://www.stichtingnkwhoreze.nl)

Email:

[info@stichtingnkwhoreze.nl](mailto:info@stichtingnkwhoreze.nl)

telefoon:

06-42739312

Iban

NL76ABNA0887156827

