

AMAKURU

NR 18/JULI
2024



INHOUD



3 WOORDJE VOORAF

4 KORT NIEUWS

5 DE GLIMLACH

6 WAAR IS HET FEESTJE

9 TOEN WAS ER WATER

10 BYIMANA VANDAAG

12 WAAR WIJ VOOT STAAN

13 OMA PELAGIA

14 BEDANKT

16 GARAGESALE

17 THE PIC

19 INFO

WOORDJE VOORAF

De allernieuwste nieuwsbrief van Augustus 2024 ligt al weer klaar. Ik bedenk mij dat veel mensen van hun wel verdiende vakantie genieten. Lekker op de camping of een mooi hotel ergens dichtbij of ver weg. Het maakt niet uit waar je bent. Deze amakuru kan je overal lezen!

In dit nummer aandacht voor een leuk feestje op 20 juli. Dankzij gulle giften konden wij er een mooi feestje van maken in het Oranjehuis. Verder is er genoeg te lezen over onze activiteiten van afgelopen tijd en de komst van oma Pelagia Mukandoli naar het Oranjehuis. Ook zoeken wij nog buddy's voor een aantal kinderen.

In de afgelopen tijd was het ook een moment van afscheid nemen. Een van onze trouwste lezers (onze oma) is niet meer. Vandaag deze foto samen met haar.

Geniet van de zomer!

Aimee Kleine



KORT NIEUWS

MOOIE RAPORTEN

De schoolvakantie zijn weer begonnen en dat betekent dat de kinderen hun rapporten hebben gekregen. Wij zijn blij en trots op de kinderen dat zij goed hun best hebben gedaan. Veel van onze kinderen zitten nu in de top 10 van de klas. Bowazi is zelfs op de tweede plaats geëindigd dit schooljaar. Als je weet hoe hij gestart is nemen wij onze pet voor af! Nu lekker genieten van de vakantie!



NIEUW SPANDOEK

Sinds kort hebben wij een nieuwe spandoek. Vrij herkenbaar door de mooie kleuren. Het doek gaan wij gebruiken bij verschillende activiteiten. Ben je ergens op een of ander festival of feestje dan kan het maar zo zijn dat je ons daar treft! Met het kleurrijke doek is dat nie al te moeilijk.



De glimlach van een kind

De glimlach van een kind maakt de wereld een stuk mooier, wie maakt Nadines wereld mooier?

in juni werd Nadine verrast door Francine.

Francine heeft een mooie jurkje voor Nadine genaaid, en het resultaat mag er zijn vinden wij zelf

Een glimlach van oor tot oor, dankbaar en blij. Kregen wij als mooi kadoo terug

.Door de aanschaf van een naaimachine in het Oranjehuis kunnen wij nu zelf de kleding maken en repareren. Dit gaat op zn rolletjes. Binnenkort gaat er gestart worden om voor een grotere groep kleding te maken. De mamas van Byimana gaan zich hier voor inzetten. dus wordt vervolgd.

meer info:

www.stichtingnkwihoreze.nl





**WAAR
IS HET
FEESTJE**

Afgelopen zaterdag 20 juli 2024 was het zover! het 50ste verjaardagfeest van Rogier. In de vroege ochtend was het al een hele drukte bij het Oranjehuis. De groenten werd gesneden en het vlees zat al lekker in de pan te pruttelen. Rond 07:30 uur waren de eerste kinderen al naar het Oranjehuis gekomen. Samen leuke spelen. Zingen en dansen.

Valois had als extra verrassing een grote taart meegenomen uit Kigali. Dit was nog wel effe een dingetje want Valois kwam met de bus. Maar gelukkig is het allemaal goed gegaan zodat de kinderen konden smullen. Op de taart waren de letters Happy jubille day Papa Kleine 50 year gespoten. Dit was een echte traktatie want dit krijgen deze kinderen anders nooit.

De hele groep kinderen zongen bij het aansteken van de kaarje uit volle borst Happy Birthday Rogier! Dit was natuurlijk wel een van de mooiste cadeaus die je op je verjaardag kan krijgen. Later smulden alle kinderen nog van een goed gevuld bord eten!

Voor hen mocht Papa Kleine elke dag wel jarig zijn. Na een lange dag was zingen, spelen en gezelligheid kwam er aan einde van de middag een einde aan het feestje in het Oranjehuis, wij in Nederland namen het stokje over, enne laten wij hier nou net de taart zijn vergeten....

Kortom het was een mooie dag voor de kinderen. Dit is dankzij steun van sponsoren mogelijk gemaakt. Maar liefst 22 personen hebben een bedrag gedoneerd. Heel mooi! Het geld wat over is van het feest gaan wij gebruiken om de kinderen structurelere van een bord eten te voorzien.!

Bedankt!!



Bedankt!!

Dankzij jullie gulle giften konden wij de kinderen in Byimana een leuk feestje geven!

Zelf voelde ik mij dubbel jarig met 2 feestjes in 2 landen



EN TOEN WAS ER WATER!



In Juli is er een waterleiding aangesloten. Tot nu toe was er geen waterleiding in het Oranjehuis en moest het water elke dag bij een bron gehaald worden. Iets wat toch wel lastig was vooral als je dieren hebt die toch wel veel water gebruiken.

Ook om te wassen en koken heb je water nodig. Dus elke dag moesten er wel jerrycans gevuld worden.

De aanleg heeft even op zich laten wachten om meerdere redenen. Eerst moest het waterbedrijf toestemming geven. Daarna moest de watermeter nog apart besteld worden. Voor dit geregeld was waren we enige tijd verder. Gelukkig was er in de buurt een waterleiding aangelegd. Maar toch moest er nog een gleuf gegraven worden van meer dan 100 meter! Gelukkig komt er nu water uit de kraan zodat er ook gedoucht kan worden.

De aanleg van de waterleiding is een van de actiepunten om het Oranjehuis zo optimaal te kunnen gebruiken.



Ren je rot!



Op de zaterdag van mijn jarig zijn moest ik nog de laatste boodschappen halen. Ik besloot om er op tijd naar de Appie te gaan want de boodschappen die ik nodig had wilden wel meer mensen met dit mooie weer. Ik kom tegen 8 uur bij de Appie en deze deed net de deuren open. Mooi dacht ik, en met mij dachten dat ongeveer 15 anderen personen ook. Maar goed de deuren worden geopend en van de die groep mensen stuiven de helft van deze mensen de winkel binnen. Met stuiven bedoel ik rennen. Oke dacht ik en loop rustig aan met mijn winkelwagentje de winkel binnen. Ik zie de personen allemaal een richting op liepen. Allemaal naar de broodafdeling....

Daar moest ik ook zijn maar enfin ik zie daar verschillende personen daar elkaar de weg voor een of andere kar blokkeren en zie ze graaien. Als een stel roofdieren die zijn soortgenoot niets gunt nemen zij hun buit mee. Later zag ik dat het brood wat over was van de dag ervoor voor een habbekrats werd aangeboden.

Oke zal wel dacht ik bij mijzelf. Later op de middag kreeg ik de eerste filmpjes binnen van het verjaardagfeestje in Rwanda. Daar staan kinderen die soms 3 dagen weinig tot niets hebben gegeten rustig in de rij wachtend op hun beurt dat zij hun bord eten mogen halen. Dit staat in schril contrast met wat ik die ochtend in de AH zag gebeuren. Eerlijk gezegd kan ik niet natuurlijk niet in de portemonnee van deze mensen kijken maar ze zagen er niet uit of ze al dagen niets hadden gegeten. Ook dat is een aanname van mij, maar toch denk ik dat veel mensen een voorbeeld kunnen nemen aan de kinderen in Byimana.





STICHTING
NKWIHOREZE

LAAT ZE LEREN

Helaas is het in Rwanda niet vanzelfsprekend dat je naar school kan (blijven) gaan.

Steun daarom het Ishuri Schoolproject en help de kinderen van Byimana op weg naar een betere toekomst. Al vanaf 5 euro per maand help jij een kind naar school !

School



Bezoek onze website via onderstaande link of QR-code voor meer informatie.



ABC



WAAR WIJ VOOR STAAN



Wij zijn inmiddels een aantal jaren bezig met onze projecten. Af en toe blader je door alle afbeeldingen heen die in de loop van de tijd gemaakt zijn. Soms blijft een foto wat langer hangen dan een andere. Zo ook de bovenstaande afbeelding. Het is niet de mooiste foto maar het vertelt wel een verhaal. De foto is anderhalf jaar geleden bij het Oranjehuis genomen. Stampot wortels stond er toen op het menu. Zelfgemaakt en de kinderen hebben met elkaar er van genoten. Dit was ook een van de laatste activiteiten voor wij weer naar Nederland vertrokken.

Wij zijn inmiddels een aantal jaren bezig met onze projecten. Af en toe blader je door alle afbeeldingen heen die in de loop van de tijd gemaakt zijn. Soms blijft een foto wat langer hangen dan een andere. Zo ook de bovenstaande afbeelding. Het is niet de mooiste foto maar het vertelt wel een verhaal. De foto is anderhalf jaar geleden bij het Oranjehuis genomen. Stampot wortels stond er toen op het menu.

Zelfgemaakt en de kinderen hebben met elkaar er van genoten. Dit was ook een van de laatste activiteiten voor wij weer naar Nederland vertrokken.

Het meisje op de foto kwam naar het Oranjehuis samen met haar kleine zusje. Een baby nog, misschien bijna net zo oud als onze dochter Beau nu. Grote zus rond de 8 jaar jong haalt haar portie stampot en deelt dit met haar kleinere zusje. Dit is gezien de jonge leeftijd en de lege maag van de grote zus zelf prijzenswaardig. Je bord eten delend en niet wetend wanneer je weer een bord eten krijgt. Het is ook confronterend want wij kunnen onze dochter eigenlijk alles geven wat zij nodig heeft en zelf meer dan dat. Terwijl beide zusjes blij zijn met een bord stampot. Een die wij in Nederland Karig zouden vinden want er ligt geen halve rookworst bij.....

De foto geeft duidelijk weer voor wie wij ons inzetten en dat het hard nodig is! Wij blijven ons inzetten voor een betere levensomstandigheden en toekomstperspectief voor de kinderen van Byimana en daar buiten!



OMA PELAGIA MUKANDOLI

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij al een stuk over deze bijzondere oma geschreven. Over haar situatie waarin zij verkeerde en alle mooie en goeie dingen die zij voor heel veel kinderen heeft verricht. Nu was het voor ons nodig tijd om iets terug te doen voor haar. Sinds 2 weken woont zij in het Oranjehuis! Een zeer welkome versterking voor Francine. Ze is erg blij dat zij nu in het Oranjehuis woont. Ze situatie waarin zij verkeerde was ronduit slecht te noemen.

Ondanks dat zij meteen de oudste bewoonster van het Oranjehuis is zij geen vrouw die achter de geraniums in het Oranjehuis gaat zitten, in tegendeel! Ze heeft meteen flink meegeholpen met het feestje van afgelopen 20 juli.

Naast het ondersteunen van onze activiteiten gaat zij zich ook bezig houden met de zorg van de koeien. Ook gaat zij met het project mamas Byimana aan de slag. De eerste stap hierin gaat het verkopen van groenten op de markt worden. Wij hebben dat zij dit samen met andere vrouwen van het project samen kan doen. Kortom ze hoeft zich niet te vervelen!

Wij zijn blij met haar komst en hopen dat oma Pelagia hier nog heel lang van kan blijven genieten! en alle kinderen hebben er een oma bij!

BEDANKT!

BUDDY ZIJN MAAKT HET VERSCHIL!

Vanaf het begin van Nkwihoreze was Belinda bij ons in beeld. Belinda is een meisje wat al heel wat heeft meegemaakt in haar jonge leven. Onlangs is haar moeder overleden. Hierdoor kwam zij en haar zus en broer alleen er voor te staan. Recentelijk heeft zich er een tante gemeld die voor Belinda kan zorgen. Hiervoor moet ze wel verhuizen naar een andere stad. Gelukkig heeft Belinda de foto van haar buddy nog op tijd gekregen!

Ze had namelijk als een van de weinige kinderen al een tijdje een vaste sponsor of beter gezegd een buddy. Dankzij Buddy Regina konden wij Belinda meer structurele hulp geven in de vorm van kleding, voeding, scholing. Dit heeft wel degelijk een verschil gemaakt!

Wij wensen Belinda alle goeds toe voor nu en in de toekomst. Via de familie gaan wij contact houden.

Wil jij ook buddy worden van een van de kinderen? Neem dan contact met ons op via info@stichtingnkwihoreze.nl



Wie wil mijn BUDDY zijn?





Op zaterdag 22 juni 2024 was er een garagesale in de wijk. Voor de stichting stonden wij ook allerlei hebbedingetjes te verkopen en tegelijkertijd ook een mooi moment om onze stichting onder de aandacht te brengen.

Op de dag zelf wel wat verkocht maar mensen ware niet echt geïnteresseerd in wat wij als stichting doen. Er waren zelfs mensen bij die waar hun kinderen bij stonden ruzie gaan zitten maken over een boekje van 3 euro.

Maar goed het kan ook anders, de overbuurjongen kwam uit zich zelf kinderboekjes brengen, deze mochten verkocht worden voor het goede doel! Kijk zo kan het ook! Echt een topper!

Voor de garagesale waren er al wat goederen verkocht waardoor de totale opbrengst van de garagesale toch ruim 300 euro was.

Een mooi bedrag uiteindelijk!

Verder besloten dat dit de laatste keer was om het op deze manier te doen. Maar goed er zijn genoeg andere mogelijkheden waar wij ons op kunnen richten.



The PIC



Een foto zegt vaak meer dan duizend woorden. Ook deze foto trok onze aandacht. Valois deelt hier een stuk verjaardagstaart uit op het feestje. Kinderen waren zo dankbaar voor een stukje taart. Sterker nog voor de meeste kinderen was het voor het eerst dat ze taart kregen. Elk kind was er over eens dat het elk weekend wel een feestje mochten komen. De foto laat ook wat anders zien, nameijk de eenvoud. Gewoon blij zijn met de kleinde dingen die je aangereikt krijgt in het leven. Wij kunnen een voorbeeld nemen aan deze kinderen, want zij zijn blij met dat ene stukje taart....

WELK KIND LAAT JIJ STRALEN DEZE KERST?



Elk jaar organiseren wij een kerstfeest in het Oranjehuis. Dit jaar willen wij de kinderen een kerstpakket geven.

In dit pakket zit onder andere:
Rijst, maismeel, suiker, bonen, snoep en een cadeautje. Een kerstpakket waar zij en hun familie even mee vooruit kunnen.

Voor slechts 10 euro geef jij een kind in Byimana een onvergetelijke kerst!

meer info?
www.stichtingnkwhoreze.nl of scan de QR-code



Info

website:
www.stichtingnkwhoreze.nl

Email:
info@stichtingnkwhoreze.nl

telefoon:
06-42739312

Iban
NL76ABNA0887156827

