

AMAKURU



**PAASFEEST OP D
KLEINDE
BOERDERIJ**

ISHURI PROJECT
Sponsors gezocht!



- 1 Beste lezer
- 2 Kwibuka27
- 3 Kleine boerderij
- 4 Paasfeest
- 5 Kort nieuws
- 7 Doelstellingen
- 8 Ishuri project
- 12 Sponsors gezocht
- 13 Murakoze

Beste Lezer,

Voor u ligt het 5de nummer van onze nieuwsbrief. Hierin vragen bij aandacht voor onze Ishuri project. Met dit project helpen wij kinderen naar school gaan. Dit is hard nodig omdat kinderen vaak van school gehaald worden om te gaan werken. Ze moeten dan een steentje bijdragen aan het inkomen van de familie. Deze kinderen willen wij een handje helpen zodat zij een beroep kunnen leren waardoor zij later meer geld kunnen verdienen voor hun zelf en de familie. Verder hopen wij in mei 2021 van start te gaan met het bouwen van de kleine boerderij op de nieuwe locatie in Byimana.

Wij zijn ook bezig met het opzetten van een nieuw project op de kleine boerderij. Dit project gaat Mama's Byimana heten. Op dit werken wij samen met Francine aan de invulling ervan. In de volgende nieuwsbrief zullen wij jullie van deze nieuwe en andere ontwikkelingen op de hoogte houden.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Aimee Kleine en Rogier Kleine
(bestuur Nkwihoreze)



KWIBUKA 27



Kwibuka is een woord in het Kinyarwanda. Het betekent Herinneren/herdenken. In Rwanda herdenken ze vanaf 7 april de zwartste bladzijden uit de geschiedenis van het land.

Dit jaar is het 27 jaar geleden dat er in 100 dagen tijd 800.000 tot 1.000.000 mensen werden gedood. Dit waren voornamelijk Tutsi's en gematigde Hutu's'. 27 jaren zijn voorbij gegaan, Rwanda is weer opgebouwd maar de pijn blijft.

Bijna iedereen in Rwanda heeft de genocide van dichtbij meegemaakt of als ze jonger zijn hebben zij wel familieleden die de verschrikkingen hebben overleefd of in de 100 zwartste dagen vermoord zijn.

Wreed, zinloos, en onvoorstelbaar.....

Door Kwibuka blijven zij die er niet meer zijn voortleven in onze herinneringen.....

Never Genocide again!!



De kleine boerderij

Op de kleine boerderij is het altijd een drukte van belang. De dieren moeten verzorgd worden en er moet voer gehaald worden. Ook de hokken worden regelmatig schoongemaakt.

Sinds een week is er een nieuwe bewoner op de boerderij gekomen. Hij heet Jimmy. Na schooltijd zal hij Francine helpen met de dieren.

De Bouwplannen worden steeds concreter. Het is nu nog wachten op de laatste stempels van de gemeente. wij hopen dat in mei 2021 gestart kan worden met de bouw van nieuwe kleine boerderij.

Wat de dieren betreft is er ook droevig nieuws te melden. Een van de geiten was drachtig. Bij de geboorte bleek het jong niet levensvatbaar te zijn. Dit hoort er er ook bij natuurlijk. Voor de kinderen was het wel effe een verdrietig momentje.



PAAS FEEST



OP DE KLEINE BOERDERIJ

Op de eerste paasdag was er feest op de kleine boerderij. Wij hebben samen met kinderen Pasen gevierd. Vanwege de Coronamaatregelen konden wij dit niet groots aanpakken. Gelukkig is het Francine en Clemance gelukt om er een leuk feestje van te maken. S, morgen werd er verse melk gehaald en er was gezorgd voor wat lekkers. De kinderen kregen allemaal schriftjes en pennen voor school. Ook hebben wij 12 konijnen (hoe toepasselijk) kunnen geven aan kinderen. De kinderen gaan de konijnen met veel liefde verzorgen. Verder hebben de dames nog met de kinderen gedanst en gezongen.





Verbod plastic tasjes

Sinds 2008 is het in Rwanda verboden om plastic tasjes te bezitten of het land in te voeren. Wie betrapt wordt krijgt een boete van ongeveer 67 euro. Rwanda controleert streng en doorzoekt je koffer op oa plastic tasjes. Neem je (als smokkelaar) stiekem toch plastic tasjes mee? dan loop je de kans voor een half jaar de cel in te moeten. Het strenge beleid heeft een gunstig effect op het milieu. Verschillende landen in de wereld hebben het zerotolerance beleid overgenomen.



Melkbars

Melkbars kom je veel tegen in Rwanda. Het zijn de buurtcafés van het land. Even heerlijk een halve liter verse scoren met een lekkernij en socialiseren met andere buurtgenoten.

De koe is belangrijk in Rwanda. Het toont welvaart en rijkdom. Ook worden ze gebruikt bij aantal rituelen zoals de Gusaba (trouwfeest) Koeien en melk worden vaak in complimenten genoemd. d ughenda nk'inyana ('Je loopt als een koe') en ufite amaso y'inyana ('Je hebt ogen als een kalf').

POSITIE VROUWEN IN RWANDA

Rwanda staat wat betreft gelijkheid tussen man en vrouw in de top 10 van de wereld. Het land staat zelfs op een 7de plaats. Nederland is te vinden op plek 31. (ranglijst 2021) Een groot verschil dus. In het parlement van Rwanda is ongeveer 67% van de leden vrouw. In Nederland is dat 35%. Ook het loonverschil tusen man en vrouw is in Rwanda aangepakt. De rol van de vrouw in Rwanda is na de genocide sterk ontwikkelt. De vrouwen kregen na het wegvalen van veel mannen een belangrijke rol in de wederopbouw.





Sociale kinderen

Op een zaterdagmorgen (6-3-2021) werd Francine verrast door bezoek op de kleine boerderij. Een aantal kinderen waren naar de boerderij gekomen. Twee kinderen hadden een jong konijn bij zich. Ze vertelden aan Francine dat zij het jonge dier aan een ander kind wilden geven. Enige tijd geleden hadden de beide kinderen een konijn gekregen om er voor te zorgen. De afspraak is dan dat zij wanneer het konijn jongen krijgt een jong afstaan voor een ander kind. Hier hebben wij al eens eerder of geschreven.

De kinderen die aan de deur stonden hadden al een tijdje geleden een konijn gekregen. Door allerlei omstandigheden had hun konijn nog geen jongen gekregen of werden gedood door roofdieren. De kinderen wisten nog van de gemaakte afspraak en wilden graag het konijntje (2 stuks) aan iemand anders geven. Hoe sociaal en onbaatzuchtig is dit.

Kleding inzameling

Recent hebben wij een kledinginzamelingsactie gehouden. Voornamelijk mensen uit de buurt hebben kinderkleding ingeleverd. Dit was een succes! Er is ongeveer 80 kilo aan kleding ingeleverd. Dit zal naar Rwanda worden verzonden zodra de coronamaatregelen versoepeld zijn. Allen bedankt!



Covid-19 in Rwanda



Voortgang doelstelling

Nkwihoreze



Veiligheid: Voor het creëren van een veilige omgeving voor weeskinderen hebben wij bouwgrond aangekocht. Het is de bedoeling dat in mei 2021 gestart gaat worden met bouwwerkzaamheden voor een grote woning.



Voeding: Door de aankoop van grond kunnen wij ook zelf onze gewassen gaan verbouwen zodat wij kinderen een voedzame maaltijd kunnen voorzien. Bij elke activiteit krijgen de kinderen melk en wat te eten. Wanneer de er geoogst kan worden hopen wij structureel een gezonde maaltijd te kunnen aanbieden.



Kleding: In de afgelopen jaar hebben wij 35 kinderen kleding (waar onder schooluniformen) kunnen verstrekken. Ongeveer 50 kinderen hebben schoenen/slippers ontvangen.



Scholing: Het Ishuru project is van start gegaan. Met dit project stimuleren wij kinderen naar school te gaan. Dankzij een aantal sponsors kunnen wij de eerste kinderen helpen. 14 kinderen hebben inmiddels een schooluniform gekregen. 3 kinderen worden gesponsord.



Zonder school geen toekomst. Door een vak te leren kan een kind later voor zichzelf zorgen. Vaak ontbreekt er voor de kinderen in Rwanda deze basis. Gewoon omdat er geen geld is of iemand is die het schoolgeld kan betalen voor het kind. Vaak worden kinderen vroeg van school gehaald om te werken zodat er geld verdiend kan worden.

"Onderwijs is een van de machtigste wapens dat je kan gebruiken om armoede tegen te gaan"

Om er voor te zorgen dat kinderen toch kunnen bouwen aan een toekomst hebben wij het **Ishuri**-project opgericht. Ishuri betekent in Rwandese taal School. Wij hebben 2 zogeheten pakketten een voor de basisschool en de ander voor de middelbare school.

Basisschool

A photograph of a classroom in a rural setting. A teacher in a white lab coat stands at the front, pointing at a chalkboard. Several students are seated at wooden desks, some looking towards the teacher. The room has a brick wall and a chalkboard.

Wij zien naar lagere school gaan als een van de basisvoorzieningen voor een kind. Helaas gaat dit niet op voor veel kinderen die bij ons op de kleine boerderij komen.

Weliswaar is het lagere onderwijs grotendeels gratis in Rwanda.

Er zijn echter wel wat bijkomende kosten.

Kosten die ouders of verzorgers van kinderen niet op kunnen brengen.

Deze kinderen willen wij helpen door hun een Lagere school basispakket te geven.

Ons pakket bestaat uit:

- Schooluniform
- Schriftjes
- Pennen en potloden
- Schooltas
- Geld voor eten op school
- Overige kosten.

MIDDELBARE SCHOOL

Omdat wij kinderen een toekomst perspectief willen bieden gaan wij ook kinderen helpen om naar de middelbare school te gaan. Hierbij komt wel wat meer kijken dan bij een lagere school.

Een middelbare school is vaak niet in de buurt van waar een kind woont. Wanneer dat zo is moet een kind op een soort van internaat overnachten. Dit zijn vaak zalen waar men met meerdere kinderen slapen. Hieraan zijn kosten verbonden, denk hierbij aan geld voor eten, schoolgeld, en goederen om je te wassen.

Ook op een middelbare school heb je een uniform nodig. Verder zijn er verschillende lesboeken nodig. Voor veel kinderen is het naar een middelbare school gaan niet haalbaar. Om deze kinderen te helpen hun dromen waar te maken ondersteunen wij deze kinderen met het middelbare schoolpakket.



De middelbare schoolpakket bestaat uit:

- Schooluniform
- Schoolgeld
- Lesboeken
- Pennen/potloden
- Schriftjes
- Geld voor eten
- Persoonlijke hygiëne zoals zeep, toiletpapier, maandverband (voor meisjes)
- Matras
- Geld voor vervoer



HELP DE KINDEREN VAN BYIMANA NAAR SCHOOL

Omdat school voor hun en andere kinderen niet vanzelfsprekend is



Help de kinderen in Rwanda naar school te gaan voor een betere toekomst. De gesteunde kinderen zullen jullie op de hoogte houden van hun ontwikkelingen.

Een donatie waarderen wij zeer. Doneren kan via het onderstaande bankrekeningnummer:

NL76ABNA0887156827

TNV Stichting Nkwihoreze.

**VANAF 5 EURO PER
MAAND HELP JE EEN
KIND OP DE
BASISCHOOL**

**VOOR EEN KIND OP
MIDDELBARE SCHOOL
25 EURO PER MAAND.**

Meer informatie:

www.stichtingnkwihoreze.nl

info@stichtingnkwihoreze.nl



SPONSORS
WELCOME



Sponsoren gezocht!

Dankzij sponsoren hebben wij in 1 jaar dat wij actief zijn als stichting mooie dingen kunnen doen. Zonder deze sponsoren zouden wij een aantal activiteiten niet kunnen uitvoeren. Wij zijn dan ook erg dankbaar voor de steun die wij tot nu toe hebben ontvangen. Wij kunnen alle hulp gebruiken om ook in de toekomst projecten te kunnen opzetten.

Wil je een kind helpen naar school te gaan? Vanaf 5 euro per maand kan je een kind helpen. Wil je een dier kopen zodat hier voor gezorgd kan worden door de kinderen? Wil je samen met ons helpen bouwen aan een goede en veilige toekomst voor kinderen in Rwanda? Doneer dan een bedrag op:

NL76ABNA0887156827
TNV Stichting Nkwihoreze

Voor Bedrijven

Ook een steentje bijdragen? Dat kan!, dat waarderen wij zeer. In ruil voor een donatie kunnen wij uw bedrijfslogo en info op onze website www.stichtingnkwihoreze.nl plaatsen,

Daarnaast komt het bedrijfslogo in ons 2 maandelijks nieuwsbrief te staan. De stichting zelf is gevestigd in Hoogezand. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met ons op om de mogelijkheden te bespreken..

Heb je vragen?
stuur gerust een mailtje

info@stichtingnkwihoreze.nl

Murakoze Bedankt



Byimana

Hoogezand

Kigali