

AMAKURU

NIEUWSBRIEF STICHTING NKWIHOREZE



FEEST JE!

**NKWIHOREZE 1
JAAR**

BOUWPROJECT

**HET ORANJEHUIS
GEREED**

Nummer#7 | Jaargang 1 | sept/okt 2021

KIJK!

IN DIT NUMMER:

02

Nkwihoreze 1 jaar

04

Waar is het feestje?

06/08

Bouwproject

10

Kledingactie

13

onze projecten

01

Oranje boven

03

Het oranjehuis

05

Prince

09

Schoolproject

11

knickers

12

Beestenboel

14

Sponsor worden?





Oranje boven!

In onze nieuwsbrief nemen wij u mee naar onze bezigheden en belevenissen van de afgelopen tijd. Met gepaste trots kunnen wij u vertellen dat het bouwproject de kleine boerderij zo goed als gereed is. Door het harde werk van de bouwvakkers en ondanks de coronamaatregelen is het gelukt iets moois neer te zetten. Gaande weg kwam bij ons het idee op om het huis om te dopen tot Het Oranje huis. Wij hebben voor oranje gekozen omdat het blijdschap, Positiviteit en hoop uitstraalt. . Vanaf heden zullen onze projecten vanuit het Oranje huis georganiseerd worden.

Stichting Nkwihoreze bestaat sinds September 1 jaar. Een jaar wat snel voorbij gegaan is. Ook een jaar waar wij als stichting al veel mooie dingen hebben kunnen doen. Het was voor ons ook een spannend jaar vanwege het bouwproject. Om kinderen ook in de toekomst te kunnen blijven helpen hebben wij jou steun nodig. In de nieuwsbrief kan je lezen hoe jij ons kan steunen. Of neem eens een kijkje op onze website:

www.stichtingnkwihoreze.nl

Veel leesplezier!

Wij zouden een reactie op onze nieuwsbrief waarderen

Hartelijke groet
Aimee Kleine en Rogier Kleine

NKWIHOREZE BESTAAT 1 JAAR

Op 11 september 2020 werd Nkwihoreze een stichting. Voor ons het startsein om (goed) werk te maken van onze dromen en idealen. Na een jaar kunnen wij zeggen dat wij goed uit de startblokken zijn gekomen. Wij hebben met beperkte middelen mooie en goede dingen kunnen doen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

- Schoolkleding voor de kinderen
- Schoeisel voor de kinderen
- Aanschaf dieren zoals kippen, geiten, varkens en konijnen.
- Activiteiten met feestdagen voor kinderen
- Opstarten Ishuri schoolproject
- Het voltooiën van de kleine boerderij bouwproject.
- Kerstfeest met daar bij eten en kleding voor de kinderen.

Als wij zo terugkijken kunnen we zeggen dat er best wel wat gebeurd is in het jaar dat de stichting bestaat. Dit allemaal was niet mogelijk zonder de inzet van onze mensen in Rwanda zoals Francine, Valois, Blaise, Pafick, Delick, Ook onze sponsors die ons tot nu toe gesteund hebben zijn wij dankbaar. Nu wij de bouwproject hebben afgerond kunnen wij vanaf onze eigen locatie onze projecten verder ontwikkelen en uitbouwen.

Hopelijk kunnen wij ook in het komende jaar op u steun rekenen. Check onze site regelmatig voor de laatste ontwikkelingen.



Het Oranjehuis

Tijdens de bouw besloten wij het huis in een vrolijke oranje kleur te laten verven. Passend met wat wij doen. Maar ook een beetje een link naar onze 'Roots'. Maar vooral vrolijkheid en positiviteit voert de boventoon bij Oranje. Daarom hebben wij gekozen voor Oranje en het huis de naam Het Oranjehuis gegeven. Francine is onze Maxima...

Wat een bijkomend voordeel is dat het huis nu in de wijde omtrek bekend is. Er zijn al vele dorpsbewoners komen kijken. De mensen vinden het een mooie kleur en huis.

Ook voor de kinderen zal het een herkenbaar huis zijn. Hopelijk zal het een baken zijn voor diegene die het nodig zijn. De komende tijd zal er gewerkt worden aan de afwerking en zal de laatste puntjes op de i gezet worden.

INZU YA ORANGE



WAAR IS HET FEESTJE?



Op woensdag 22 september 2021 was het eindelijk zover! Het eerste feestje in het Oranje huis of in het Kinyarwanda " Inzu ya Orange ". Hoewel de bouwvakkers nog niet helemaal klaar zijn vonden wij dat het tijd was voor een feestje. Het was al even geleden dat de kinderen bij elkaar geweest waren. Dit kwam door de corona maatregelen. Gelukkig gaat het weer de goede kant op en zijn de maatregelen versoepeld.



Ook de kleding voor de kinderen was na een lange reis eindelijk op zijn plek. Francine heeft samen met Pacy een waar feestje van gemaakt. Er was iets lekker gekookt en we hadden voor de kinderen snoep en drinken.

Na wat lieve woorden van Francine is het Oranje huis officieel geopend. De kinderen waren blij en verrast. De sfeer zat er goed in. Er werd gezongen, gedanst en gek gedaan! Ook hadden wij nog een verrassing voor ze: namelijk de knikkers van Dali. De knikkers vonden de kinderen wel erg leuk en er werd dan ook meteen mee gespeeld. verder zijn de schoolspullen uitgedeeld.

Kortom een mooie (eerste) dag in het Oranje huis





Prince

Vorige jaar hebben wij een aantal konijnen aan kinderen gegeven. Deze kinderen moesten goed voor het konijn zorgen. Met wisselende succes. Bij de een was het konijn te prooi gevallen aan een roofdier, bij de ander werd het beestje ziek en ging hemelen.

Maar bij een ander zoals Prince (7 jaar) ging het lekker rustig aan. Hij zocht elke dag voedsel voor het konijn en verzorgde het beestje goed. Onlangs kregen wij bericht van Prince dat het konijn 11 jongen had gebaard.

Nu is Prince de hele dag druk met voedsel zoeken. Dat neemt hij heel serieus en is daar elke dag wel even een tijdje mee bezig. Hij zoekt in de bossen naar kleine blaadjes die de konijnen graag eten. Als hij genoeg heeft bindt hij alles samen en draagt het op zijn hoofd naar huis.

Nu zit Prince een beetje met zijn handen in het haar!. In een video-opname (opgenomen door Francine) vraagt hij ons om hulp. Het verblijf wat hij voor zijn konijn heeft gemaakt is natuurlijk veel te klein voor 11 konijnen. Natuurlijk gaan wij hem helpen. Francine gaat er voor zorgen dat er eerdaags een timmerman langs komt om een verblijf voor meerdere konijnen te maken! Later zal er nog een of 2 konijnen aan een ander kind worden gegeven. Vanwege de coronamaatregelen is dat op dit moment even lastig.



Bouwproject de Kleine boerderij

Het is af het is klaar wat bouwen betreft. Op maandag 8 februari 2021 kreeg het bouwproject echt vorm door de aankoop van een stuk grond in het dorp Byimana. In totaal hebben 12 mensen (getuigen) hun handtekening gezet op het koopcontract. Francine die door ons gemachtigd is plaatste namens ons een handtekening. Hiermee was het startsein gegeven voor een heus project. Voor wij konden starten moest de koopakte eerst bekrachtigd worden door een notaris uit het dorp. Door wat bureaucratische rompslomp duurde het een aantal maanden voor dat alle stempels gezet waren. De aanvraag van de bouwvergunning bleek juist supersnel te gaan. Binnen 3 dagen was de gemeente akkoord met onze bouwplannen.

12 GETUIGEN

Toen was het wachten op de juiste tijd om te gaan bouwen. In april en mei is er een soort van regentijd in Rwanda. Daardoor is bouwen niet echt handig. Maar goed wij hadden alle tijd en geduld.

Na wat gesprekken te hebben gevoerd met bouwvakkers gingen wij in zee met een van deze mannen. Voor ons was het belangrijk dat het werk door plaatselijk mensen ging gebeuren. Na veel overleg via Whatsapp en bestuderen van afbeeldingen van kladje (lees bouwtekeningen) kwamen wij tot een ontwerp. Onze wensen en vereisten waren hierin keurig weergegeven. De bouwvakker is de volgende dag gestart met de werkzaamheden. Op 22 juni 2021 werd de bouw gestart met het maken van bricks.

Best een spannende tijden vinden wij, want Rwanda is niet naast de deur dat je er snel effe de fiets de vorderingen kon bekijken. Gelukkig hebben wij Francine. Zij was bijna elke dag wel te vinden op de bouwplaats. Via haar werden wijzigingen en andere dingen geregeld. De financiën waren in beheer van Valois. Zo wisten wij dat het project in goede handen lag. Bijna elke dag kregen wij wel foto's van de bouw. Het leek wel een bouwplaats van een of ander groot winkelcentrum. Op sommige dagen waren er wel 20 man en vrouw aan het werk.

Helaas gooide Corona een aantal keren roet in het eten of beter gezegd de planning. In Byimana en omstreken is er 2 keer een lockdown geweest. Hierdoor lag de bouw stil. Op zich geen grote ramp maar wel vervelend voor de mensen die afhankelijk zijn van het werk wat zij daar doen. Gelukkig werden er klussen uitgevoerd die de bouwvakker ook thuis kon doen (deuren maken)

Gelukkig duurde de totale lockdown niet al te lang. Wat ook opvallen was hoe flexibel men daar is. Moet een deur toch op een andere plek. Geen punt muurtje werd afgebroken en de deur werd geplaatst. In Nederland zal zo iets niet mogelijk zijn. Natuurlijk ook totaal andere bouw maar toch.



Half september zijn de bouw werkzaamheden afgerond. Wij zijn positief verrast. Ten eerste door de snelheid van de bouw en ten tweede de kwaliteit van de bouw. Men is zeer gedreven aan het werk gegaan. Nu kunnen wij naar de toekomst kijken en onze projecten vanaf een vaste thuisbasis uitvoeren.

Waarom dit project?

Een van onze speerpunten is het creëren van een veilige omgeving voor een kind. Bij ons is het mogelijk om in huiselijk kring een aantalkinderen onderdak te kunnen geven. In het afgelopen jaar zijn er een aantal kinderen al dan niet tijdelijk op de kleine boerderij verbleven. Gelukkig kon er voor een enkeling een familielid worden opgespoord waar het terecht kan. Voor de goede orde wij zijn geen weeshuis. Op de kleine boerderij kunnen kinderen ook leren hoe zij met dieren om moeten gaan. Een kind krijgt een dier toegewezen die het moet verzorgen. Jongen die het dier krijgt word dan aan een ander kind gegeven. Het doet ons goed om te zien dat de kinderen serieus er mee bezig zijn en zijn begaan met de dieren en andere kinderen.



BOUWPROJECT IN BEELD





ISHURI SCHOOLPROJECT



WIE HELPT DEBORAH EN AURORE NAAR SCHOOL?



**DRAAG EEN STEENTJE BIJ VOOR EEN MOOIE EN
BETERE TOEKOMST VOOR KINDEREN ZOALS DEBORAH
EN AURORE**

Kijk wat je kunt doen op: www.stichtingnkwhoreze.nl

KLEDING ACTIE!

Begin van het jaar hielden wij een kinderkleding inzamelingsactie. Vooral uit onze eigen buurt de Vosholen werd hier gehoor aan gegeven. Er werd ongeveer 75 kilo aan kinderkleding en schoenen ingezameld. Na een selectie hebben wij een groot deel kunnen versturen naar Rwanda. Door de Coronamaatregelen heeft het maanden geduurd voor het eindelijk op zijn plek was. Geluk bij een ongeluk is dat wij de kinderen een kledingpakketje hebben kunnen geven tijdens de opening van onze Oranje huis. Iedereen die iets gedoneerd heeft hartelijk bedankt!!





DE KNIKKERS VAN DALI

In de vorige nieuwsbrief vertelden wij het verhaal van Dali. Ons neefje uit België. Op het strand van Zeebrugge had hij een aantal knikkers gevonden. Deze wilde hij aan de kinderen van ons project geven. Met zijn moeder kocht hij nog meer knikkers bij een plaatselijke speelgoedwinkel. De winkelier was zo van onder de indruk van het verhaal dat hij meteen een veel schoenen heeft geschonken. Op woensdag 22 september 2021 was het eindelijk zover dat de kinderen de knikkers en schoenen kregen. De kinderen waren erg blij met zowel de knikkers als de schoenen. Goed gedaan Dali!!





Beestenboel

Op de kleine boerderij

Biggetjes

Half september werden wij verrast door een van de varkens. De zeug (moedervarken) was drachtig. Woensdag bleef zij liggen en was het duidelijk dat de biggen spoedig zouden komen. Dat gebeurde ook op woensdagnacht. Alleen was het onbekend hoeveel biggen het zouden zijn.

De kleine boerderij is nu 2 mooie biggetjes rijker. Volgens de dierenarts zijn de biggen gezond en drinken goed bij de moeder. Moeder en biggen liggen nu bij te komen van het avontuur.



Kippetjes

Sinds de dieren verhuisd zijn naar de nieuwe locatie zijn de kippen goed aan de leg. Elke dag zijn er wel verse eieren te vinden in het hok. Deze worden dan ook dankbaar door de kinderen genuttigd.



Doneer een koe!



De kleine boerderij is al aardig gevuld met dieren. Wij hebben er kippen, konijnen, geiten en varkens rondlopen. Maar we missen nog een belangrijk dier!

Dat is de koe. Een koe hoort bij een boerderij. Een koe is de leverancier van melk. Melk de witte motor! Het is goed voor kinderen. De mest van de koe is goed voor het land.

Een melkkoe kost ongeveer 250 euro. Dat is voor de gemiddelde Rwandese boer een hoop geld.

Wie helpt ons dierenrijk op de boerderij compleet te maken? Wil je een donatie doen of een gehele koe doneren?

Maak dan u gift over op:

NL76ABNA0887156827 ten name van Stichting Nkwihoreze actie Koe

Onze projecten

De kleine boerderij



De kleine boerderij is onze locatie waar alles gebeurt. Hier organiseren wij onze activiteiten met de kinderen. Activiteiten zoals feestjes, eten, spelen en zingen. Op de kleine boerderij hebben wij ook dieren. Dieren zoals geiten, kippen, konijnen en varkens. Elke kind krijgt een dier toegewezen. De meesten krijgen het dier mee naar huis. Ze leren dan hoe ze het dier moeten verzorgen. Wanneer het dier jongen krijgt staan zij 1 dier af aan een andere kind van het project. Wij gaan ook zelf gewassen verbouwen dit doen wij samen met de kinderen zodat zij het in de toekomst zelf kunnen gaan doen. Afgelopen maanden is er hard gewerkt om een nieuwe kleine boerderij op te bouwen.

Ishuri schoolproject

De betekenis van Ishuri is het Kinyarwanda School. Wij zien naar school gaan als een van de belangrijkste basisvoorziening. Helaas stopt onderwijs bij veel kinderen bij de basisschool. Zelf zijn er kinderen die de basisschool niet kunnen afronden omdat zij moeten werken om familie te helpen. Met een opleiding heb je als kind in de toekomst veel meer kansen op een beter en zelfstandig leven.

Voor weeskinderen is het vaak nog lastiger, die krijgen vaak geen hulp en zijn op zichzelf aangewezen. Dit kan uitbuiting en andere nare gevolgen hebben. Met onze Ishuri project helpen wij deze kinderen op weg naar een betere toekomst. Ook jij kan helpen! Kijk snel op onze website hoe jij een kind op weg naar een betere toekomst kan helpen. Kijk snel op: www.stichtingnkwhoreze.nl



Mama's Byimana

Ons project Mama's Byimana is voor (jonge) moeders in Byimana en omgeving. Regelmatig willen wij met deze vrouwen samen komen. Samen koken de vrouwen dan een gezonde maaltijd. Niet alleen voor hun maar ook voor hun kinderen. Een gezonde maaltijd is belangrijk voor iedereen maar zeker ook voor de kinderen. Doordat kinderen in Byimana vaak eenzijdige voedsel krijgen hebben zij een groeiachterstand. Kinderen zijn daar vaak klein voor hun leeftijd en door het ontbreken van een goede opbouw kunnen er ook andere gezondheidsklachten ontstaan. De ingrediënten van de maaltijd willen wij bij voorkeur zelf verbouwen. In eerste instantie zal dit eerst op de markt gekocht worden. Wanneer de vrouwen samen zijn kunnen zij ook voor hun belangrijke onderwerpen bespreken. Kortom een project voor en door vrouwen.

Komende tijd zal dit project vorm krijgen op onze nieuwe locatie.



DONATEUR WORDEN?

Wil je een steentje bijdragen om (wees)kinderen van Rwanda en Congo een betere toekomst te bieden. Donaties zijn altijd zeer welkom. We kunnen alle hulp goed gebruiken.

Bankrekeningnummer: **NL76ABNA0887156827**
Ten name van: Stichting Nkwihoreze

Wil je een kind sponsoren of heb je vragen?
stuur dan een email naar:
info@stichtingnkwihoreze.nl

