



DIT NUMMER

Nkwihoreze van start!

De kleine boerderij

Schoenen

Alice

IN OPBOUW

Nkwihoreze = droog je tranen, ik troost je.

Ons project staat nog vol in de steigers. Om alles goed te kunnen organiseren richten wij een stichting op. Heb jij nog leuke tips voor ons project? Laat het ons weten!

Zie voor meer informatie
www.nkwihorezeprojecthulp.nl

UMUGANDA

In Nederland kennen wij de jaarlijkse landelijke opschoondag. Een keer paar jaar maken Nederlanders hun omgeving schoon. In Rwanda gebeurt dat elke laatste zaterdag van de maand. Dan maken Rwandezen tussen de 18 en 65 jaar de straten schoon en planten ze bomen. Umuganda betekend dan ook: Samenkomen met een gemeenschappelijk doel om een resultaat te bereiken. Een voorbeeld voor Nederland dus!

NKWIHOREZE VAN START!

Vanuit Nederland hebben wij Aimee en Rogier Kleine het project opgestart.

Dit doen wij samen met betrouwbare contacten in Rwanda. Dit zijn familieleden en mensen die wij persoonlijk kennen. Zo kunnen wij de garantie geven dat de hulp direct en in zijn geheel bij de kinderen terecht komen die het nodig zijn. Onze doelgroep zijn weeskinderen en kinderen uit arme gezinnen in en rondom Kirengeri Byimana te Rwanda. In de toekomst zullen wij ook in Congo actief zijn.



1. Voeding – Door het kopen/huren van een stuk grond kunnen zij zelf met behulp van onze contacten zelf voedzame groenten verbouwen. Wat overtollig is kan worden verkocht.
2. Kleding/schoenen – Door kleding en schoenen te verstrekken hoeven kinderen niet meer in lompen en op blote voeten te lopen.
3. Veiligheid – Door een veilige omgeving (huis) te bieden hoeven kinderen niet meer op straat te leven. Het liefst willen wij een woning huren/kopen. Dit is nog volop in onderzoek naar de lokale mogelijkheden.
4. Scholing – Kinderen ondersteunen met middelen zodat ze naar school kunnen. Doordat ze naar school gaan kunnen ze een vak leren wat hun zelfstandig later weer kan vergroten.

DE KLEINE BOERDERIJ



Het project bevindt zich in de plaats Kirengeri Byimana in het district Ruhango in het zuiden van Rwanda. Hier zijn veel weeskinderen en kinderen uit gezinnen die het erg zwaar hebben.

De kinderen krijgen vaak alleen bruine bonen, maismeel en zoete aardappel te eten. Groenten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind krijgen ze niet. Vaak is er helemaal geen eten en soms 1 x per dag. De leefomstandigheden ze leven zijn ronduit slecht.

Francine is een jongedame die ook in het dorp woont. Zij heeft in het verleden in dezelfde situatie gezeten als de kinderen in het dorp.

Om te zorgen dat kinderen kunnen eten hebben wij dit project gestart. In het kort houdt het project in dat er voor de kinderen een kip, konijn of geit gekocht wordt. De kinderen moeten dan de dieren verzorgen (samen met onze contacten). De eieren van de kip kunnen worden verkocht. Wanneer er meerdere konijnen zijn gekomen worden deze ook verkocht. Met de opbrengst hiervan kan voedsel en zaden worden gekocht.

Zo zijn er nog andere voordelen te noemen. De melk van de geit is gezond voor de kinderen. Hiermee bouwen ze weerstand op tegen ziekten. Ook de mest vd dieren kan voor de tuin gebruikt worden. Hierdoor kunnen gewassen beter groeien. Ook leren de kinderen hoe ze de dieren moeten verzorgen.



SCHOENEN VOOR DE KINDEREN

Wij zagen recentelijk dat veel kinderen op de kleine boerderij zonder schoenen lopen. Niet omdat ze het fijn vinden om op blote voeten te lopen maar gewoon om zij die niet zelf kunnen kopen. Francine is zaterdag 22 augustus 2020 naar de markt geweest om schoenen/slippers te gaan kopen. Wij hebben 20 kinderen kunnen helpen.

Helaas is dat nog niet genoeg, Het zijn geen dure merk schoeisel maar deze kinderen zijn blij met alles wat ze krijgen. Belangrijkste is dat ze niet op blote voeten hoeven te lopen.

De komende tijd willen wij er voor zorgen dat elke kind wat op de boerderij komt schoenen/slippers kan krijgen.

ALICE



Op zaterdag 5 september hebben wij weer een mooie stap(je) kunnen maken. De eerste geit is aan een van de kinderen toegewezen. Het meisje heet Alice en is 6 jaar. Ze was onder de indruk toen ze hoorde dat zij voor een geit mag gaan zorgen. Dit gaat ze natuurlijk niet alleen doen. Samen met Francine gaat ze met liefde de geit verzorgen.

Veel succes Alice

STEUNEN?

Wil je ons steunen?
Meer informatie?

Neem dan snel een kijkje
op onze site:

www.nkwihorezeprojecthulp.nl