

AMAKURU

FEBRUARI 2025
NR 20

NIEUWSBRIEF STICHTING NKWIHOREZE



INHOUD

3	WOORDJE VOORAF
5/6	KERST24
7	KERSTPAKKETACTIE
8	MARIA
10	CREATIEF
12/13	SCHOOLBEZOEK
15/16	STAMPOT
18/19	BOUW SPEELPLAATS
21	DANKBAAR
22	RWANDA 24/25
24	KARIRE
25	INFO



WOORDJE VOORAF

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar is goed gevuld met nieuws. Dat is natuurlijk niet zo gek want wij zijn zelf nog aan het bijkomen van een bijna 7,5 week durende verblijf in Rwanda. We kunnen terugkijken op een mooie tijd waarin wij veel hebben kunnen doen. Denk hierbij aan het bouwen van de speelplaats en de kerstpakkettenactie.

Ook best confronterend was de erbarmelijke omstandigheden waarin veel kinderen in Byimana leven. Daarom is u steun ook in 2025 hard nodig. Bezoek onze socials en website voor meer informatie.

Binnenkort komen wij met nieuws omtrent nieuw op te starten projecten. Voor nu eerst veel leesplezier.

Aimee Kleine







KERST24

Naast het uitdelen van de kerstpakketjes organiseerden wij op eerste kerstdag een kerstfeest bij het Oranjehuis. In de voorgaande edities was er sprake van een stijgende aantal kinderen wat naar het Oranjehuis kwam. Aangezien wij in de week voor kerst de pakketjes in vorm van een gevulde rugtas hadden uitgedeeld was het even afwachten hoeveel kinderen dit keer zouden komen. Al snel bleek dat er fors meer kinderen naar het Oranjehuis waren gekomen. Wij waren voorbereid op een grotere aantal kinderen en daar hadden wij ook voor gekookt. Maar goed naar schatting zijn er meer dan 350 kinderen naar het Oranjehuis gekomen. Soms samen met moeder of andere familielid. Dat maakt het totaal aantal mensen die op eerste dag zijn geweest op ongeveer 450.

Sommige kinderen waren van heinde en ver gekomen. Er waren kinderen bij die meer dan 4 uur gelopen hebben om bij het Oranjehuis te kunnen komen. Het is werd een groots kerstfeest waarbij veel gedanst, en gezongen werd. Wij waren zelf erg blij dat de speelplaats op tijd gereed was voor gebruik. De schommels en glijbaan werden dan ook uitgebreid getest. Met een grote groep kinderen als met kerst is het altijd even aanzien hoe het met het uitdelen van de maaltijd zou verlopen. Dit ging erg ordelijk de kinderen stonden in 2 rijen opgesteld en wachten geduldig op hun bordje eten. Ondanks onze voorbereidingen en de komst van veel meer kinderen dan verachten konden niet alle kinderen direct een maaltijd krijgen. Maar gelukkig konden wij vrij snel nog extra maaltijden maken zodat ieder kind een bord eten heeft gekregen.

Samen met het hele team er voor gezorgd dat de kinderen een fijne dag hebben gehad.



Kerstpakkettenactie een Succes!

De actie om voor de kinderen een kerstpakketje samen te stellen is een groot succes gebleken. Maar liefst 77 personen hebben een donatie gedaan en hebben er samen voor gezorgd dat wij ruim 150 pakketten konden uitreiken aan kinderen.

In het pakket zat het volgende:

Schoolrugtas (gemaakt door plaatselijke ondernemster)

Zak rijst

Zak maismeel 5 kg

Snoep

Cadeautje (auto en knuffel)



Toen wij begin december 2024 in Rwanda aankwamen hebben wij in overleg het pakket samen gesteld, en goederen gekocht die het meest nodig zijn. De rijst en maismeel is bij een plaatselijke ondernemster gekocht. In totaal konden wij ruim 1600 kilo aan voeding verdelen. Niet alleen de kinderen die een rugtas kregen hadden hier wat aan maar ook de rest van het gezin (moeder, broertjes, zusjes)

Met deze actie hebben zeker 350 kinderen profijt van gehad en voor meerdere dagen eten gehad. Ook waren ze allemaal blij met een de mooie rugtas die de kinderen voor school konden gebruiken. In de tijd na kerst kwam ik onderweg naar school veel van onze rugtassen tegen.

Het is mooi om te zien dat de kinderen blij waren met de rugtas en de inhoud ervan! Kortom deze actie is voor herhaling vatbaar!



OP BEZOEK BIJ MARIA



Tijdens ons verblijf in Byimana zijn wij bij verschillende gezinnen op bezoek geweest. Deze gezinnen leven in grote armoede. Zo ook Maria en haar 4 kinderen. De vader is buiten beeld, of beter gezegd die is weggegaan met Maria achterlatend met de kinderen. Maria probeert elke dag te werken. Dit is vaak zwaar werk op het land en er is niet elke dag werk voor haar. Met het zware werk wat zij vanaf 6 uur in de ochtend tot einde van de middag doet verdient zij omgerekend 0,65 cent mee. Daar kan je geen gezin van voeden. Het gezin slaapt in een wat wij in Nederland een schuurtje zouden noemen. Het gezin slaapt op een rieten mandje en er was 1 pannetje om te koken wanneer er eten is

Wij kwamen natuurlijk niet met lege handen. Voor elk kind hadden wij een rugtas met inhoud meegenomen. Hier waren de kinderen erg blij mee. Toen bleek dat het voor het eerst was dat de kinderen een cadeautje kregen. Het jongste kind dacht eerst dat hij het autootje terug moest geven en gaf het steeds aan ons terug. Toen hij door had dat het echt voor hem was toverde hij een glimlach van oor tot oor tevoorschijn.

Bij ons eerste bezoek hebben wij Maria rijst en maismeel gegeven. Later bleek dat Maria niet echt over de middelen beschikt om te kunnen koken zijn wij later nog eens langs geweest met een verrassing. Toen hebben wij het gezin 2 matrassen, pannen, borden, bestek en wasteiltjes gegeven. Het zijn kleine dingen die het leven voor Maria een stukje menswaardige maken. Wij blijven Maria en haar kinderen volgen en steunen.



MATH
87
MATH
87
D...
K...
E...
V... D...

Vanessa

Creatief

Kinderen lekker laten tekenen en dat levert veel mooie tekeningen op. De opdracht was wat wil je later? Resultaat was veel getekende huizen en dokters en auto's. Maar ook de Rwandese vlag werd veel getekend. Dankzij een gift van een sponsor konden wij de kinderen stiften en potloden geven. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt!



15 JUMBO COLOURING
AND PENCIL SHARPER



IN
RWANDA
IS
WATER
uit de kraan
niet
vanzelfsprekend!



JUF CLEMANCE

Wij brachten in Januari 2025 een bezoek aan de school waar juf Clemance les geeft. Juf Clemance helpt vaak mee op het Oranjehuis als er wat te doen is. Het schooltje is gelegen in de buurt van Ruhango. Dit is ongeveer een half uurtje rijden vanaf Byimana.

Het schooltje staat boven op een heuvel met een van de steilste hellingen in de omgeving. De weg er naar toe was erg slecht en dan hebben wij er ook nog goed weer bij. Juf zelf moet elke dag een traject van anderhalf uur heen en terug reizen om bij het schooltje te komen. Voor de kinderen die er wonen is het ook niet de makkelijkste weg om naar school te gaan. Eenmaal boven bij het schooltje heb je wel een geweldige uitzicht!





De kinderen waren blij verrast met onze komst. We kwamen niet zonder reden want een aantal kinderen van het schooltje zitten bij ons project. Over deze kinderen hebben wij al eerder eens over geschreven

Deze kinderen zijn Melissa en Dylan. Voor Dylan hebben wij 2 pak luiers meegenomen. Dit omdat hij een aangeboren darmprobleem heeft en daardoor luiers nodig heeft. Zijn moeder was ook aanwezig om de luiers in ontvangst te nemen. Hier was zij erg dankbaar en blij mee. Zelf kan zij deze luiers niet kopen, en gebruikte in plaats van luier katoenen doeken. Gelukkig kan zij nu even vooruit met deze voorraad.

Voor de rest van de kinderen hebben wij wat lekkers meegenomen. Na wat liedjes gezongen te hebben was het weer tijd om te vertrekken. Een mooie ervaring.





Here, you can place a caption for the photo. It can be a short description or it can credit the production team.

STAMPPOT PARTY



Net als 2 jaar geleden maakte ik voor de kinderen een echte Nederlandse kost namelijk stamppot hutspot. Nou ja bijna dan de rookworst moesten wij er even bij denken We hebben voor hutspot gekozen omdat het relatief makkelijk is om voor een grote groep klaar te maken en de kleur oranje is met het Oranjehuis wel toepasselijk vinden wij.

Voor er gekookt kon worden brachten we eerst een bezoek aan de markt in Byimana. Daar kochten wij ruim 50 kilo aardappels, 5 kilo uien en 15 kilo wortelen. Als vervanger voor de rookworst hadden wij rundvlees met een zelfgemaakte jus.

Na het schillen van de vele kilo aardappels en het raspens van de wortels en snijden van de uien stonden er 3 grote pannen op het vuur. Lekker koken in de buitenlucht met houtskool. Op deze manier koken is normaal in Rwanda maar het kost wel wat extra tijd. Ruim 60 kinderen hebben genoten van een heerlijk bord hutspot.







When you've decided on your cover story, come up with a list of topics for your feature articles. This can range from interviews, product reviews, human interest pieces, and even lists. Think about what your audience would be interested in and get writing! Again, choose engaging photos and graphics to accompany your words, as these also help catch your audience's eye.



BOUW SPEELPLAATS



Tijdens ons verblijf in het Oranjehuis hebben wij de speelplaats ook kunnen inrichten. Een gedeelte is moestuintje geworden de andere gedeelte lag nog braak. Dit wilden wij zelf gaan inrichten wanneer wij er waren. Met eigen ogen zien is toch wat anders dan op afstand de boel regelen.

Eerst hebben wij met wat bouwvakkers een plan gemaakt om een pleintje te maken waarop allerlei activiteiten konden plaats vinden. Hiervoor moest er heel wat grond worden afgegraven. Nadat dit gebeurd was konden de bouwvakker beginnen met het bestraten. Dit gebeurde door middel van stenen en cement. Dit is vakkundig straks erin gelegd. Vervolgens zijn er 2 speeltoestellen van metaal gemaakt. 2 schommels en een glijbaan. 2 doelpaaltjes worden op termijn geplaatst. Ook zijn er 2 bankjes van beton gemaakt zodat daar kinderen kunnen chillen. Niet alleen kinderen maar ook voor de grote mensen, want wanneer je boven op het bankje zit heb je een mooi uitzicht. Ook de muren hebben een frissen kleur gekregen. Al met al een heel project. Gelukkig was deze klaar voor het grote kerstfeest. Wij hebben de speel plaats Netty Place gegeven, want dankzij sponsor Netty konden wij de speelplaats realiseren.





DANKBAAR



Tijdens ons verblijf werden wij meerdere keren verrast door de kinderen of hun ouders. Zo kregen wij een tros bananen van de moeder van een van de kinderen van het project. Ook komen moeders uit zichzelf meehelpen met het doppen van de bonen of andere taken in het Oranjehuis. Dit wordt als vanzelfsprekend gezien.

Ook kregen wij 2 mooie gevlochten mandjes van de oma van Angel. Dit uit dankbaarheid voor de dingen die wij voor Angel doen. Het is erg lief en vooral als je bedenkt dat dit gezin zelf helemaal niets heeft. Sliepen tot voor kort op een dekentje op de vloer. Daar is verandering in gekomen. Wij hebben Angel een matras geschonken en de oma heeft verschillende levensmiddelen gekregen. Hier kunnen zij even mee vooruit.

Wij zijn natuurlijk heel blij met de mandjes en gaan daar een passende bestemming voor zoeken. Ook is dit gebaar hartverwarmend te noemen, want wanneer je zelf helemaal niets hebt en je regelt toch wat om je waardering te uiten is top. Dit geeft ook goed weer hoe deze mensen in het leven staan. Hier kunnen anderen een voorbeeld aannemen.

RWANDA 24/25



Vorige jaar begin december vlogen wij weer naar Rwanda. Dit keer bleven wij ruim zeven weken in het mooie land. Rwanda wordt het land van de 1000 heuvels genoemd. Die zijn er zeker! Zelf geef ik de voorkeur om Rwanda het land van de 1000 glimlachen te noemen. De mensen en ook kinderen zijn over het algemeen erg vriendelijk en beleefd en bijna altijd toveren zij een hun mooiste glimlach tevoorschijn.

In de weken dat wij in Rwanda waren hebben wij veel kunnen doen. Dit dankzij een geslaagde sponsoractie om voor de kinderen kerstpakketten in te zamelen. Verder in deze nieuwsbrief kan je daar meer over lezen. In december hebben wij ook de gewenste speelplaats kunnen realiseren. Op de speelplaats is een schommel en glijbaan geplaatst. Verder zijn er in en rond het Oranjehuis tal van activiteiten voor de kinderen geweest.

Ook zijn wij bij meerdere gezinnen thuis op bezoek geweest. Tijdens deze bezoeken werden wij geconfronteerd met de erbarmelijke armoede waar deze gezinnen in leven. Leven in een hokje van 2 bij 2,5 meter of geen pan hebben om voor je kinderen iets te kunnen koken. Dit zijn voorbeelden die wij in Nederland weinig tegen zullen komen.

Dat alles zo succes verlopen is hebben wij mede te danken aan de inzet van verschillende mensen. Zo zorgen Francine en Eugene dat alles draait in het Oranjehuis. Voor de activiteiten krijgen wij hulp van verschillende mensen die het zelf vanzelfsprekend vinden om te helpen. Dankzij de inzet van Pieter in Nederland is de kerstpakkettenactie een succes geworden.

Zoals gezegd hebben wij veel dingen kunnen doen. In deze nieuwsbrief proberen wij jullie mee te nemen in onze bezigheden daar. Tot slot zijn wij bezig met wat nieuws in het Oranjehuis. Op dit moment zijn wij daar nog druk mee bezig om dit uit te werken. Op termijn zullen wij daarover gaan berichten dus houd onze socials en website goed in de gaten!





KARIRE

Een van de meisjes die dankzij een sponsor door ons ondersteunt wordt is Karire. Toen zij bij ons in beeld kwam woonde zij bij haar oma in Byimana niet ver van het Oranjehuis. Intussen bleek zij bij haar moeder te wonen in een dorpje verder het land in. Toen wij naar Rwanda kwamen is Karire naar het Oranjehuis gekomen. Dit heeft zij lopende gedaan. Ze is ruim 8 uur onderweg geweest. De route ging over moeilijk begaanbare wegen en paden.

Ze vertelde ons over de moeilijke situatie thuis. Hoe deze situatie was zouden wij snel achter komen. Na een paar dagen zijn wij samen met Karire met de auto naar haar huis gereden. Dit was een enorme beproeving want de wegen waren ronduit slecht. Het was op sommige stukken zelfs gevaarlijk. Dit hadden wij van te voren niet kunnen bedenken. Gelukkig reden wij in een auto die wel tegen een stootje kan. De laatste 2 kilometer moesten wij lopend afleggen want de weg was gewoon te slecht om er te kunnen rijden. Daar liepen wij met voeding en matras door het mooie Rwandese landschap. De moeder van Karire wachtte ons op. Het huisje leek niet groter te zijn dan een bezemkast en in de muren en dak zaten gaten. De enige bezittingen die de moeder bezat was een krukje, matje en wat kleding. Zowel moeder als Karire waren harstikke blij met de matras welke bijna het hele hokje vulde. Ook werd het duidelijk dat de leefomstandigheden van de moeder en Karire zeer zwaar zijn. De moeder verdient nog geen 0,50 cent per dag. Karire is de rest van de schoolvakantie in het Oranjehuis gebleven. Daarna is zij met de motortaxi terug naar huis gebracht..



INFO

http://



www.stichtingnkwhoreze.nl



info@stichtingnkwhoreze.nl



06-42739312



NL76ABNA0887156827



FOLLOW US

